

# Zwart (op) Wit

Ik mocht meeleezer zijn bij een boek dat geschreven is door Drs. J.G. Hoekstra.

Het boek behandelt Romeinen 1, een hoofdstuk met een boodschap waar velen vandaag zich aan storen of zelfs ergeren. Daarom werd er geen uitgever gevonden die bereid was het boek uit te geven. Het is om die reden dat het als een e-book is gepubliceerd. U kunt dit boek 'gratis' downloaden en opslaan op uw PC.

Het e-book is beschikbaar op [Bijbels perspectief](#) en hierbij de download link voor [Zwart op wit](#) – klik op de hier gegeven titel en je komt op de juiste pagina van de site terecht.



Hieronder het voorwoord dat ik in het boek schrijven mocht.

## 'Voorwoord

Vanuit Bijbels standpunt lagen ethische aspecten altijd redelijk vast en ondanks de kerkelijke diversiteit, die al eeuwen bestaat, was er een vertrouwde consensus aangaande ethische aspecten, zeker ook waar het de scheppingsorde betrof.

De Heere God schiep de mens naar Zijn beeld en gelijkenis. Die schepping kreeg gestalte in de vorming van de twee-eenheid: man en vrouw.

Man en vrouw zijn aan elkaar gegeven, complementair, zij vullen elkaar aan. De huwelijksband betreft heel het leven en wordt uitgedrukt in menig huwelijksformulier.

Binnen die twee-eenheid mocht ook het geschenk van God, de seksualiteit, ontvangen en beleefd worden. Hoewel dit vooral gezien werd in het kader van de voortplanting, speelde de vreugde die het geven kon en mocht zeker een grote rol mee. Er waren natuurlijk ook altijd mensen met een andere geaardheid maar toch was en bleef het Bijbelse standpunt de heersende, zeker binnen het raamwerk van het Christelijk leven.

Onze wereld heeft met name sinds de jaren zestig van de vorige eeuw een tragische ontkerkelijking laten zien en werd het Christelijk geloof van een prominente levensovertuiging tot een beleving aan de rand van de samenleving. Daardoor werden de christelijke normen en waarden steeds meer vervangen door seculiere en tot een ronduit antichristelijk ethiek. De opkomst van anticonceptie maakte de seksualiteit meer en meer los van het aspect van liefde en voortplanting'en zo bleef alleen het genotsaspect over, welke je delen kunt met de toevallige passant van het moment. De variëteiten die men zocht en vond worden vandaag gevangen in de letters LHBTIQAPC+. Het plusteken geeft aan dat er wellicht nog meer variaties zullen zijn. Eén en ander is vandaag ver verwijderd geraakt van de schepping van man en vrouw, naar Gods beeld en gelijkenis.

Deze ontwikkeling had en heeft natuurlijk ook een enorme impact op de gemeente van Jezus Christus. Gelovigen leven niet in een omheinde enclave ver van de grote boze wereld, we leven er midden in. Al zijn we niet van deze wereld we kunnen ons er niet buiten sluiten. De boze heeft altijd belang om te penetreren in wat heilig en rein is. Daarbij is het Woord van God het eerste doelwit waarop de pijlen worden gericht. We lezen dat direct aan het begin van de Bijbel, waar Satan Eva benadert met de woorden: "Is het echt zo dat God gezegd heeft?" (Genesis 3:1; HSV). Twijfel aan Gods Woord werd en wordt gezaaid. 'De apostel Paulus waarschuwt ons met de woorden: "Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust." (2Timotheüs 3:16; HSV). Daarmee plaats hij Gods Woord duidelijk in het centrum van ons zielsbehoud, recht tegenover de slinkse woorden van de verleider die de meester van de leugen is.'

'Helaas moest de apostel nog een ander woord schrijven: "Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels." (2Timotheüs 4:3; HSV). Ook dat is een ontwikkeling, die we zeker in de afgelopen 150 jaar hebben gezien. Steeds meer wordt de Bijbelse boodschap afgestemd op het gevoel van de mens. Zo moet het niet zijn. Om in dit klimaat een boek te schrijven zoals u nu in handen hebt, vergt moed. Dit boek wijst immers zwart op wit op de Bijbelse boodschap. Het begint met een duidelijke positiebepaling waar het gaat om het gezag van Gods Woord. Wellicht haken seculier ingestelde lezers daar al af omdat ze zich stoten aan het Woord. Voor hen die gehoorzaam willen blijven aan hetgeen geschreven staat, is het juist een bemoediging en versterking van dat geloof. Het biedt een handvat voor een hernieuwde oriëntatie op hoe de Schrift gelezen en verstaan moet worden. 'De daarop aansluitende exegetische bevindingen, als wel de hermeneutische consequenties, geven hen die Schriftgelovig willen leven en spreken een dieper inzicht in hetgeen geschreven staat onder inspiratie van de Geest van God. De schrijver schuwt bepaalt niet de 'lastige' teksten.

De pastorale verantwoordelijkheid is met dit boek zeker ook gediend, ook al zullen de seculier ingestelden zich juist daaraan stoten en liever een valse gerustheid onderwijzen. De Bijbelse uitgangspunten worden zwart op wit hoog gehouden en die werken altijd nog als de beste remedies in een door zonde gebroken wereld.' Heel terecht plaatst de auteur de hierboven geschetste ontwikkelingen in een eschatologisch kader. Dat wil zeggen, dat we in deze geschetste ontwikkelingen de tijd herkennen waarin Christus spoedig komen zal. Hijzelf wees regelmatig 'op de tekenen van de tijd als merkstenen van het eschatologische proces dat gaande is. Jezus zelf wees in het bijzonder naar de dagen van Noach en van Lot als kenmomenten van de transitie die voor onze wereld aanstaande is. Daarmee bewijst de auteur ons een grote dienst: het zwarte van de wereld wordt donkerder. Juist dat leert ons dat spoedig het wit van Gods licht over allen die geloven en getrouw zijn op zal gaan, maranatha.

Ds. Henk Schouten