

Wat heeft Simson met Hamas te maken?

Er zijn opmerkelijke overeenkomsten tussen die oude geschiedenis van ongeveer 3000 jaar geleden en de gebeurtenissen die op 7 oktober 2023 plaatsvonden. De inval van Hamas in Israël.

ONTSTAAN

Beide volken, het Israëliësch en het Filistijns volk, ontstonden zo'n 3000 jaar geleden en hadden hun bakermat in Egypte. De Farao's Merneptah en Ramses III voerden oorlog met de Filistijnen die hun gebied infiltrerden. Israël en de Filistijnen voerden hevige strijd met elkaar, we zien dat ook in de geschiedenissen van Saul en David terug. Zoals hun oorsprong ongeveer gelijktijdig terug te voeren is tot het land Egypte, zo verdwijnen beide volken ook ongeveer gelijktijdig door de hand van Nebukadnezar. Juda mocht na 70 jaar weliswaar terugkeren, maar dat was slechts een kleine groep van zo'n 42.000 Joden. Er was een noodzaak voor die terugkeer, de belofte stond immers dat de Messias uit dit volk geboren moest worden. Totdat deze beloften vervuld werden verbleef Juda in het beloofde land, maar korte tijd na de vervulling werd het volk in 70 na Christus voor bijna 2000 jaar uit hun land verdreven.

TERUGKEER

De Joden keerden terug en mochten in 1948 hun nieuwe staat oprichten, opmerkelijk genoeg kwam daar ook een ander volk uit de mottenballen, de Palestijnen. Zijn dit dezelfde als de bewoners van 3000 jaar geleden zoals de Joden dat zijn? Dat is moeilijk te zeggen, ideologisch zijn ze het zeker. De naam Palestijn wordt in het M.O. uitgesproken als Filistijn, toeval?

SIGNALLEN

Drieduizend jaar geleden beseften de Filistijnen dat ze niet met open vizier met Simson zouden kunnen strijden, hij was hen te machtig. Ze zochten de weg van sluwheid en list en toen Simson in zwakheid zijn kracht verloor werden zijn ogen uitgestoken.

In 2023 lette Israël niet op terwijl de signalen van terreur sterk waren, net zoals Simson door de activiteiten van Delila gewaarschuwd had moeten zijn maar deze waarschuwingen negeerde, gebeurde dat nu opnieuw. Vervolgens werden bij Simson de ogen uitgestoken.

De kranten in Israël schreven:

- de controle posten werden blind gemaakt
- Hamas verblindde de commandanten en verhinderde de communicatie onder hen
- de soldaten die hadden moeten beschermen waren blind voor de ophanden zijnde invasie

GEVANGENSCHAP

Simson werd naar Gaza gebracht. Op 7 oktober werden de gegijzelden ook naar Gaza gebracht dat één grote gevangenis werd. In Amos 1:6 lezen we:

“Vanwege drie overtredingen van Gaza, ja, vanwege vier, zal Ik er niet op terugkomen, omdat zij Mijn volk volkomen in ballingschap gevoerd hebben om hen uit te leveren aan Edom”.

Die uitlevering aan Edom betekent 'hen te verhandelen'. Dat is precies wat we zagen, het gebeurde met de gegijzelden. Zij werden als handelswaar misbruikt om terroristen los te peuten uit Israëliësch gevangenis. We zagen hoe met groot vertoon de gegijzelden werden ten toon gesteld voor de camera's van de wereld. Er werd zo met hen gespot. Hetzelfde zagen we in de tijd van Simson, hij werd op het feest van Dagon gebracht waar men de spot met hem dreef. Er werd feest gevierd in de tempel van Dagon en in onze tijd in de straten van Gaza. Zoals Dagon werd geëerd, hoorden we nu Allahoe Akbar (Allah is groter).

SIMCHAT THORA

Het gebeurde allemaal op 7 oktober 2023, dat was een feestdag in Israël - Simchat Thora. Het feest van de vreugde van de wet. Dat feest herinnert aan de wetgeving tijdens de woestijnreis bij de berg Sinai. Daar beloofde het volk alles te doen wat God hen geboden had (Exodus 19:8).

Nu het schrijnende. Israël heeft ondanks dat ze dit feest van de Thora, de wet, vierden zich aan de geboden niet gehouden. Het feest dat Israël vierde was rond een hindoeïstisch afgodsbeeld, we hebben het gezien. Net als Simson, die als man Gods zijn hoofd te ruste legde in de schoot van een Filistijnse vrouw, zo zien we ook vandaag dat Gods volk niet de weg van de Heere God en Zijn Woord gaat.

DENK TOCH AAN MIJ

Simson werd geplaatst tussen twee pilaren die de tempel van Dagon droegen. Hij was daar volledig doordrongen van de situatie van hopeloosheid, daar besepte hij zijn zonde en schuld. Daar bad hij: Denk toch aan mij. Op dat gebed keerde zijn kracht terug. In zijn dood stierven ongeveer 3000 Filistijnen zo staat in Richteren 16. Het waren eveneens ongeveer 3000 Hamasstrijders die volgens het IDF Israël binnenvielen.

De misdadiger aan het kruis bad dezelfde woorden: *“Heere, denk aan mij, als U in Uw koninkrijk gekomen bent”* (Lukas 22:42). Ook wij mogen die woorden bidden wanneer wij onze hopeloosheid en schuld beseffen. Het zijn woorden die gehoord worden door onze God en Vader.

Ook Jezus stierf, maar in Zijn sterven dacht Hij aan ons. In Zijn sterven werd Zijn kracht openbaar, Hij immers stond op uit de dood, Hij leeft. Ik weet dat mijn Verlosser leeft!

OPSTANDING

Het volk Israël kende veel fasen die overeen komen met die van Simson. Menige gevangenschap, isolement met haat en dood, bedreigde het volk. Steeds stond het volk op uit die dreigende genocide. Ik vrees voor de nabije toekomst van Gods volk. De Bijbel leert ons dat de volkeren van de aarde op hen af zullen stormen. Zacharia 13:8 leert dat $\frac{2}{3}$ van het volk om zal komen. De dag van Jacobs benauwdheid (Jeremia 30:7) kondigt zich luidt en duidelijk aan, 7 oktober was daar al een vreselijk voorbeeld van.

Ik weet dat er veel christenen zijn die stellen dat dit $\frac{2}{3}$ deel in het verleden is omgekomen. Zij begrijpen zeker op dit punt de Bijbel slecht en moeten ook eens beter de krant gaan lezen. Er dreigt wereldwijd een bijna totaal isolement van dit volk. Dat isolement zal tijdelijk opgeheven lijken wanneer de dictator uit het Herstelde Romeinse Rijk (zie Daniël 9:27) een verbond met hen sluiten zal. Dit verbond wordt in Jesaja 28:15 echter een verbond met de dood genoemd. Dan zal het volk zoals eens Simson roepen tot God: Denk toch aan ons. Of zoals b.v Joël profeteert:

“Laten de priesters, de dienaren van de HEERE, wenen tussen de voorhal en het altaar, en laten zij zeggen: Ontzie Uw volk, HEERE, geef Uw erfelijk bezit niet over aan smaad, zodat de heidenvolken over hen zouden heersen. Waarom zouden ze onder de volken zeggen: Waar is hun God?”

Toen nam de HEERE het op voor Zijn land, en Hij spaarde Zijn volk”.

Juist de verschrikkingen door Hamas gebracht en de vijandschap wereldwijd zijn voorboden van de opstanding van het volk. Het volk zal opstaan uit die bijna dood situatie, wanneer gebeurt die opstanding? Wanneer zij beseffen dat VS, EU of IDF geen bescherming meer bieden er nog slechts één weg is. De weg tot de Heere God: Denk toch aan mij. Dat gebed van Simson op de grens van zijn dood, dat gebed van de misdadiger op de grens van zijn dood, dat gebed op de grens van de dood van Gods volk zal verhoord worden.

Ook u, mag nu dit gebed bidden, zo mag u roepen tot God en geloof mij, beter geloof Gods Woord, dat gebed zal worden verhoord.

