

Loopt er een lijn van Adolf Hitler naar Sigrid Kaag?

Ik geef toe, dat is een heftige binnenkomer. Als dit iets van Sigrid Kaag zegt, zegt het dan ook iets van haar politiek partij D66? Dat moet u allemaal zelf maar overwegen.

Ik geloof vast en zeker dat al het antisemitisme een diabolische bron heeft. Of het nu de Assyrische generaals zijn of de Romeinse keizers voor de poorten van Jeruzalem. Of het nu de Roomse of Spaanse inquisitie is. Of het nu Nazi bunkers van de Duitsers zijn, de aanslagen van de PLO of de ondergrondse tunnels van Hamas, al het antisemitisme, ook het gemene leugenachtige in politieke kringen vol schijnheilige woorden, het heeft maar één oorsprong: Het komt van de gevallen engel die wij Satan of duivel noemen.

We leven in een wereld waar dingen niet concreet benoemd mogen worden, waar alles gerelativeerd moet worden. Je moet altijd voor alles en iedereen begrip hebben en pas op dat je niemand kwetst. Verbinding is het toverwoord, laat ik opmerken dat er heel veel is waar ik me niet mee wil of mag verbinden.

Ondertussen worden Joden en Christenen voortdurend gekwetst. Die fase van begrip ben ik voorbij. We moeten benoemen wat benoemd moet worden. We moeten tekenen wat getekend moet worden. We moeten niet zwijgen, wanneer gesproken moet worden en we moeten onthullen wat niet verborgen mag blijven. Wanneer ik naar onze Heer luister en wanneer ik Paulus lees dan wonden zij er geen doekjes om. Hun boodschap had kracht, omdat ze oprecht en eerlijk waren. Geen compromis, zelfs niet een beetje, werd bij hen gevonden. Ons christelijk cultuurtje is zouteloos geworden, dus krachteloos.

Groot Moeftie van Jeruzalem

Amin al-Hoesseini, was een antisemiet tot op het bot. Hier leest u wat google over hem schrijft, dat zegt genoeg. U leest daar dat hij contact onderhield met de Nazi's en Hitler zelf, u ziet er zelfs foto's van.



Na zijn boze carrière met de Duitsers leefde hij het laatste deel van zijn leven in Egypte

en Libanon en had innig contact met de Moslim Broederschap. In Egypte rekruteerde hij een jongeman om zijn idealen voort te laten leven. De moeftie pompte het antisemitisme in deze jongeman die we allemaal kennen. Hij werd in 1969 de president van de PLO, waarvan hij ook medeoprichter was (10 oktober 1959), en van Fatah, een acroniem voor 'Harakat al-Tahrir al-Watani al-Filastini' een guerrilla beweging die vreselijke aanslagen pleegde. Tussen 1969 en 1985 pleegden PLO-groepen meer dan 8000 aanslagen. Ook had Arafat connecties met de zwarte september beweging die de aanslag in 1972 tijdens de Olympische spelen van in München pleegden.

Arafat noemde de Moeftie: als een van zijn helden en stelde hem ten voorbeeld aan zijn medestrijders.



g op de foto met een goede vriend en
naar.

Vol trots liet Sigrid Kaag ooit een foto zien van haar gezin samen met Arafat. De man van Sigrid Kaag, Anis al-Qaq, maakte deel uit als schaduwminister van de PLO. Wanneer u weten wilt hoe Sigrid Kaag zich opstelde en leugens niet schuwde en zelfs de PFLP (Volksfront voor de bevrijding van Paliestina) steunde met ons belasting geld lees dan in het NIW dit verslag.

Loopt er een lijn van Adolf Hitler naar Sigrid kaag? Natuurlijk zullen er zijn die dit ontkennen, die dit laster noemen. Ik heb de vraag gesteld, aan de lezer het antwoord.

Wat is de zin van dit schrijven?

Een terechte vraag, mijn antwoord is eenvoudig. Ik houd van Israël, nee ik ben het met veel van wat ze doen niet eens (ik moet me blijkbaar verontschuldigen voor mijn liefde voor hen). In onze wereld wordt Israël voortdurend gedemoniseerd. In de periode 2015-2020 werden door de VN 117 moties tegen dit volk opgesteld tegen de rest van de landen op aarde samen 35.

Is Israël zo'n verschrikkelijk land? Neen! Het tegendeel is waar, zeker in vergelijking met haar burens.

Bovenstaande wil alleen helpen de ogen te openen voor de in alle lagen van de samenleving aanwezige Jodenhaat. Soms grof, soms met een lispelend taalgebruik, soms in het verborgene, vaak openlijk, altijd boosaardig.

Het antisemitisme is een kwaad dat door de wereld gaat en heeft maar één oorsprong en die oorsprong is de gevallen engel, die wij Satan en duivel noemen. Er loopt een lijn van Haman naar Josef Mengele, van Himmler naar Saddam Hoessein, van Stalin naar Bin Laden, van ISIS naar Hamas. Van de Moslim Broederschap naar de PLO. Achter dat alles zit één kwade genius, die wij Satan en duivel noemen. Het gaat niet om namen van mensen, maar we moeten deze donkere macht herkennen, die helaas zoveel mensen met leugens en bedrog bedriegt en daarin gevangen houdt.

Wij zijn dragers van het licht, daar waar het licht (ver)schijnt verdwijnt de duisternis. Wat geweldig is het te weten dat wij een hoopvolle toekomst hebben en er een hoopvolle toekomst is voor Israël.

Ik zie uit naar Jezus, Hij is het licht der wereld, Hij is mijn licht en zal zeker komen om Zijn licht op aarde te laten schijnen, ik denk zelfs dat Hij heel spoedig komt.

Maranatha.

Henk Schouten