

Filistijnen en Palestijnen

Deze volken samen noemen roept vragen op. Gaat het om hetzelfde volk? Ze wonen in hetzelfde gebied. Wanneer we het over de Egyptenaren hebben, is dat vandaag hetzelfde volk als waar Mozes het volk Israël mocht uitleiden? Er zijn andere en belangrijker lijnen die getrokken kunnen worden tussen de Filistijnen van toen en de Palestijnen van nu. De lijnen komen verrassend dicht bij elkaar en lijken wel degelijk een verbinding op te leveren. Dit heeft te maken met een al heel oude strijd, die voortgekomen is uit de opstand van een engel, wij noemen hem Lucifer, maar ook Satan en Duivel. Hij rebelleerde tegen de Heere God een nog steeds voortgaande strijd, daarbij spelen Filistijnen en Palestijnen een belangrijke rol.

De oude Filistijnen

Er was nooit een volk dat zo zo fel oorlogen voerde tegen Israël als de Filistijnen. Ze stonden tegenover Simson, Saul, David en tegenover veel meer Israëlitische koningen. Het waren de archetypen van vijanden van Israël, waarachter we slechts één macht kunnen herkennen. Dat is een gevallen engel.

Volgen de oudste inscripties kwamen de Filistijnen oorspronkelijk uit Zuid Europa in het bijzonder uit het gebied rond de Aegeïsche Zee. Wat later kwamen zij naar Egypte en streden tegen de Farao's, daar kregen ze de naam Pulasti of Palusata. In het Hebreeuws werd dat Pileshtim. Dit werd weer naar het Grieks vertaald en daar werd het Philistinoi, wij spreken van Filistijnen.

Opmerkelijke overeenkomst

De eerste gegevens van de Filistijnen zijn ons vanuit Egypte bekend. We hebben overleveringen van de Farao's Merneptah en Ramses III. Opvallend is dat beide volken, Israël en de Filistijnen, hun opwachting maakten op het wereld toneel vanuit Egypte. Als eerste waren het de Israëlieten, die al snel gevolgd werden door de Filistijnen. Nu 3000 jaar later zien we een zelfde ontwikkeling. Eerst kwamen de Israëlieten en weer iets later de Palestijnen voor de camera's van de wereldmedia. De Filistijnen woonden in de kuststreek die toen naar hen werd genoemd, Filistea. De streek die we tegenwoordig Gaza noemen en daar treffen we nu dus de Palestijnen aan. Hoewel ook dit gebied door de Heere God aan Israël werd beloofd, maakte het (nog) nooit deel uit van het beloofde gebied.

We weten allemaal dat Nebukadnezar Jeruzalem veroverde, maar iets later veroverden en verwoestten de Babyloniërs ook Filistea, het huidige Gaza. Daarmee zien we dat de opkomst en ondergang van Israël in beide gevallen iets later gevolgd werd door de opkomst en ondergang van de Filistijnen en hun gebied.

Wederopstanding van de Filistijnen

Zoals de Israëlieten verdreven werden uit hun land door de Babyloniërs zo werden ook de Filistijnen van de kaart geveegd, van hen werd niets meer gehoord. Nu de Heere God Zijn plan met Israël weer op heeft genomen en tot uitvoer gaat brengen wat Hij doormiddel van menig profeet heeft beloofd zien we iets wonderlijks. Niet alleen Israël is terug in haar land. Ook het volk dat in de oudheid de intense vijand was van Israël was zien we eveneens weer op het wereld toneel en de vijandschap tegen Israël is bepaald niet geluwd. Op TV zien we zelfs de kleine jongetjes in zwart gekleed met groene band om hun hoofd.

Zijn de Palestijnen dezelfde als de Filistijnen?

Dat is met betrekking tot hun fysieke afkomst moeilijk na te gaan. De Filistijnen uit de tijd van de verwoesting door Nebukadnezar zullen wel opgegaan zijn onder de volkeren van die dagen. Er zullen ongetwijfeld ook Filistijnen in de omgeving van hun oud gebied zijn blijven wonen. Maar als volk zijn ze niet nawijsbaar in de historie van de wereld. De huidige Palestijn doet zijn best het tegendeel te bewijzen en zo willen zo hun recht claimen zelfs op Jeruzalem. Ze kunnen niet positief bewijzen dat Jeruzalem ooit hun hoofdstad was, dat was Jeruzalem ook nooit, maar negatief doen ze dat door zoveel mogelijk archeologisch bewijs te vernietigen dat aantoont dat Israël en de Joden Jeruzalem als hoofdstad verkozen hadden.

Of de Palestijnen dezelfde zijn als de Filistijnen, zoals boven geschreven in fysieke zin is dat niet na te wijzen, in de ideologische zin absoluut. We zien dezelfde vijandschap en haat, dezelfde leugenachtige mentaliteit en gemeenheid. We zien de oude strijd van 3000 jaar geleden weer oplaaien. Dat is de strijd van een gevallen engel tegen de waarachtige God.

Wat betekent dat voor de nabije toekomst?

Een andere keer hoop ik daar op in te gaan.

Henk Schouten