

Populariteit is dodelijk, voor een prediker van het Woord van God

Soli Deo Gloria

Nooit zal ik vergeten dat ik las dat de Joodse broeder 'Richard Wurmbrand' zei dat hij het moeilijker had in America waar hij geprezen werd door de mensen dan toen hij in een Roemeense gevangenis zat vanwege de prediking van Gods Woord.

Populariteit heeft meer predikers verslagen, dan vervolging ooit heeft gedaan.

Iedere prediker moet zich afvragen. Predik ik nu het woord van God of predik ik wat de mensen zo graag willen horen. De Heere Jezus waarschuwde. *"Want zij hadden de eer van de mensen meer lief dan de eer van God"* (Joh. 12:43).

Zij die mensen naar de mond praten, moeten luisteren naar de woorden die de Heere Jezus hierover zegt in Luk. 6:26: *"Wee u, wanneer alle mensen goed van u spreken, want hun vaders deden evenzo met de valse profeten"*.

Jeremia schreef ook al. *"De profeten profeteren de leugens en Mijn volk heeft het graag zo"* (Jer. 5:31). De mensen geloven de leugen liever dan de waarheid. Paulus schrijft. Als ik nog de mensen behaagde, dan zou ik geen dienstknecht van Christus zijn (Gal 1:10).

Als ik het evangelie over Gods liefde predik, dan moet ik ook prediken over het feit dat God een verterend vuur is (Heb. 12:29). Als ik predik dat de Heere Jezus het Lam van God is, dat alle zonden van de wereld wegneemt, dan moet ik ook prediken dat als men zich niet bekeert mensen omkomen en sterven in hun zonden. Alleen op het kruis, heeft de Heere Jezus alle toorn van God weg genomen.

Het is goed om een woordstudie te doen over het woord **toorn** in Openbaring. Het is goed te weten dat Gods barmhartigheid triomfeert over Gods oordeel. Het is goed om het hele raadsbesluit van de Heere te verkondigen (Hand.20:27).

Als wij spreken over het vuur van de hel, dan mag dat nooit met droge ogen.

Daarom moeten wij ook altijd spreken over de heerlijkheid van de Heere Jezus. Spreek samen over de goedertierenheid en de strengheid van God (Rom. 11:22). Sluit het ene met het andere niet uit. Houd je vast aan de waarheid en

predik met liefde (Ef.4:15). De Heere Jezus predikte geen Genade zonder waarheid en geen waarheid zonder Genade. Koning Uzzia was trouw aan de Heere, totdat Hij succesvol werd. Toen kwam er de hoogmoed en stierf hij als een melaatse (2.Kron. 36:16).

Ik ben zo blij met het verhaal van Corrie ten Boom. Als zij een pluimpje kreeg aanvaardde zij het als een roos. En voordat zij ging slapen gaf zij die bos rozen aan de Heere. Ik hoorde Billy Graham Jesaja 42:8 lezen: "Mijn eer, zal ik aan geen ander geven". Laten wij er voortdurend voor zorgen dat wij de Heere Jezus de eer geven die Hem toekomt. 1Kor 4:7: Wat hebt u, dat u niet ontvangen hebt en als u het ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen hebt.

Laten wij oppassen dat er geen hoogmoed in ons hart groeit. Johannes de Doper die de grootste van alle profeten was riep het constant uit Hij moet meer worden, maar ik moet minder worden (Matt. 11:11; Joh.3:30).

De Heere Jezus was nederig van hart (Matt.11:29). Hij eindigt aan de voeten van de discipelen, die Hij wast. Hij leefde tot het einde toe van onderen naar boven.

Johan Schep