

HET VESCHILLENDE GEDENKEN IN DE BIJBEL!

Gedenk mij als U in Uw Koninkrijk gekomen bent vroeg die misdadiger op het Kruis. Direct geeft Jezus Hem vergeving en op die dag het paradijs. **Luk. 23:43.**

Gedenk de vrouw van Lot. Dat is wel het tegenovergestelde van die misdadiger. Wij moeten haar gedenken, als een waarschuwing omdat zij veel kansen kreeg en **bijna gered was** maar toch om keek naar haar oude leven en veranderde in een zoutpilaar. Zij was getrouwd met een rechtvaardige man **2.Pet.2:7.** Zij was voorheen mede bevrijd, door de actie van geloof van Abraham **Gen. 14:16.** Zij had twee engelen in huis gehad die woorden spraken van het komende oordeel. Zij had een wonder gezien bij die mannen die met blindheid geslagen werden **Gen. 19:11.** Zij was met haar lichaam uit Sodom, maar met haar hart in Sodom. Van al de vrouwen wordt nu juist deze ene vrouw zonder naam genoemd om te gedenken als een waarschuwing om in gehoorzaamheid altijd **vooruit** te kijken.

Gedenk Mij zei Jezus Tot de wederkomst worden gelovigen opgeroepen om Zijn dood, begrafenis en opstanding als aller belangrijkste te gedenken **1.Kor 15:3,4.**

Gedenk Jezus Christus, die uit de doden is opgewekt uit het geslacht van David overeenkomstig, Mijn evangelie schreef Paulus voor zijn sterven aan Timotheus 2.Tim. 2:8-10. Hij was te timide geworden door een beetje kritiek en maag pijn.

Gedenk te allen tijde de grootheid van de Heere Jezus, die in iedere gelovige woont. De Heere Jezus was opgewekt uit de doden en zit aan de rechterhand van Zijn Vader. Hij werd geboren als het zaad van David. Een mens zoals wij. Hij weet daarom precies waar wij doorheen gaan. **Dat moeten wij gedenken.** Als wij ons op Hem richten die in ons woont dan worden onze problemen klein. Jezus is onze altijd stromende Bron met glashelder stromend water **Ef.1:19,20.** Zijn alles overtreffende grootheid van kracht is aan ons, die geloven gegeven!

Gedenk dat jij ook de kracht ontvangen hebt van de inwonende Heilige Geest. **Hand.1:8; Rom. 1:16; 1.Thess 1:5.** Het evangelie is met al Zijn kracht gekomen. Wij hoeven niet om kracht te bidden, tijdens ons lijden want Hij woont in ons **2.Kor 4:7.** We hoeven niet te bidden om Gods wil te kennen **Fil.2:13; Kol. 1:29.** Zijn kracht in ons doet oneindig veel meer dan wij bidden of beseffen. **Ef.3:20.**

Gedenk dat je al gezegend bent met alle Geestelijke zegeningen **Ef. 1:3**. **Gedenk** dat je in Hem al volmaakt bent. Daar zit het woordje vol in en dat betekent dat er niets bij kan. **Gedenk je positie dat Christus in je woont en ga Hem danken!**