

De Goddelijke Drie-eenheid
Wat zegt de Bijbel over de Drie-eenheid?

De Bijbel leert nadrukkelijk dat er slechts één God is, maar de Bijbel leert ook dat de eenheid van God een meervoudigheid impliceert. Daarom bij het beschrijven van de natuur van God, spreken wij van een meervoudige eenheid, of specifieker: een Drie-eenheid.

De grootste moeilijkheid van het Christelijke concept van de Drie-eenheid is dat er geen enkele manier is om dit adequaat uit te leggen. De Drie-eenheid is een concept dat onmogelijk volledig door een mens kan worden begrepen, laat staan uitgelegd. God is oneindig veel groter dan ons en we moeten daarom niet verwachten dat we Hem volledig kunnen begrijpen. God bestaat uit drie personen: de Vader, de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest. Ze hebben elk hun eigen taak. De Vader is de Schepper door Zijn kracht; de Zoon is de Heiland door Zijn bloed; de Geest de Heiligmaker doordat Hij woont in de harten van de gelovigen. Het zijn drie Personen, en tegelijk zijn die Personen helemaal één.

Het Oude Testament benadrukt de eenheid van God

Het Oude Testament beklemtoont het feit dat er slechts EEN GOD is. Israël was omringd door naties die vele goden dienden en aanbaden. Gods volk moest begrijpen dat er maar één God was, en dat alle andere goden-, valse, afgoden waren, die eigenlijk niet bestonden dan alleen in de verbeelding van zondige verdorven afgodendienaars. Polytheïsme, of de aanbidding van vele goden, was een vals concept van de heidense naties die Israël omringden. Monotheïsme, of het geloof dat er slechts één God is, was het door God geopenbaarde geloof aan de Hebreeuwse natie. In oudtestamentische tijden koos God er niet voor zijn meervoudigheid te benadrukken, maar Hij koos ervoor om Zijn unieke EENHEID als de ene ware God te benadrukken:

“Luister, Israël! Jahweh, onze God, Jahweh is één !” (Deut.6:4)
 “Opdat u zou weten dat Jahweh God is, niemand anders dan **Hij alleen!**” (Deut. 4:35).
 “Is er ook een God buiten Mij”? Er is **geen andere** rots, Ik ken er geen” (Jes.44:8)
 “Ik ben Jahweh, en niemand anders, **buiten Mij is er geen God.** Ik zal u omgorden, hoewel u Mij niet kende, opdat men zal weten, vanwaar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, **dat er buiten Mij niets is.** Ik ben Jahweh, en **niemand anders**” (Jes.45:5-6).

Deze verzen dragen twee fundamentele ideeën met zich mee:

- 1) **Jahweh is één.** Dit definieert de natuur van God (Gods EENHEID).
- 2) **Jahweh is de enige God.** Dit sluit alle andere goden uit (Gods UNICITEIT)

Het Oude Testament, dat streng de EENHEID van God benadrukt, zwijgt echter niet over de MEERVOUDIGHEID van Gods Natuur. Veel oudtestamentische passages, die weergeven dat er slechts EEN GOD is geven ook hints dat deze ENE GOD in zekere zin MEERVOUDIG is. Hoe Gods meervoudigheid harmoniseert met Zijn eenheid is duidelijker gedefinieerd in het Nieuwe Testament, maar het Oude Testament levert een zekere belangrijke grondslag voor de vollere nieuwtestamentische openbaring die zou komen. Denk aan: Gods progressie van openbaren in de Bijbel van “eerst de halm, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar” (Markus 4:28-29). Laten we sommige van deze oudtestamentische verklaringen in beschouwing nemen over Gods meervoudigheid.

Zo is het Hebreeuwse woord voor GOD (“Elohim”) meervoudig.

“In het begin schiep God” (Genesis 1:1). God is de almachtige SCHEPPER. De naam voor “God” in Genesis 1:1 is het Hebreeuwse woord ELOHIM. Het woord bezit de uitgang “IM” en dat is een **meervoudsuitgang**.

De volgende Hebreeuwse woorden worden hierna als meervoud weergegeven (met gebruikmaking van de Hebreeuwse meervoudsuitgang **IM**):

1. **CHERUBIM** (**Exodus** 28:18-20)
2. **SERAPHIM** (**Jesaja** 6:2, 6)
3. **TERAPHIM** (Richteren 17:5) “Teraphim” waren huisgoden of afgoden.

Het Hebreeuwse ELOHIM is een MEERVOUDSVORM. Vele malen wordt deze in de Bijbel ook gebruikt om **goden** (valse goden) aan te duiden.:

“U zult geen andere goden [Elohim] voor Mijn aangezicht hebben” (Exod.20:3).

“U mag niet aan de naam van andere goden [Elohim] denken” (Exod.23:13).

“Dan zal het zich tot andere goden [Elohim] wenden en hen dienen” (Deut.31:20; zie ook vers 18).

Er is geen sprake van dat wij Jahweh zouden verlaten om andere goden [Elohim] te dienen” (Jozua 24:16; zie ook vers 2).

Deze verzen spreken dus van valse goden (meervoud)

Meervoudige voornaamwoorden voor één God

God wordt voor het eerst beschreven met meervoudige voornaamwoorden in Genesis 1:26: “En God zei: Laten WIJ mensen maken naar ONS beeld, naar

ONZE gelijkenis” . Vergelijk vers 27 waar enkelvoudige voornaamwoorden gebruikt worden: “En God schiep de mens naar ZIJN beeld”.

Het tweede oudtestamentische voorbeeld van meervoudige voornaamwoorden voor God is Genesis 3:22: “Toen zei Jahweh God: Zie de mens is geworden als **één van Ons**”.

Een derde voorbeeld is Genesis 11:7-8: “Kom laten **Wij** neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren,Zo verspreidde Jahweh [enkelvoud] hen vandaar over heel de aarde”. God alleen was Degene die hun taal verwarde en het volk verspreidde. God, die een meervoudige eenheid is, deed dat.

Een vierde voorbeeld wordt gevonden in Jesaja 6:8: “Daarna hoorde ik de stem van Jahweh. Hij zei: Wie zal **Ik** (enkelvoud) zenden? Wie zal er voor **Ons** [meervoud] gaan? God (Elohim) die Jesaja zond is een meervoudige eenheid.

In het Nieuwe Testament komt de Drie-eenheid nog duidelijker naar voren. In Mattheüs 3:16-17 lees je dat de Heere Jezus door Johannes wordt gedoopt in de Jordaan. Hij staat daar als Zoon, de Vader spreekt vanuit de hemel en de Heilige Geest daalt als een duif. Ook in de brieven gaat het over de Drie-eenheid, zoals in 1 Joh.5:7 en 2 Korinthe 13:13: “De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.”

Elk lid van de Drie-eenheid is God: De Vader is God: Joh.6:27; Rom.1:7; 1 Petr.1:2. De Zoon is God: Joh.1:1, 14; Rom.9:5; Kolos. 2:9 Hebr.1:8; Joh.5:20. De Heilige Geest is God; Hand.5:3-4; 1 Kor. 3:16 (Degene die in mensen woont is de Heilige Geest – Rom.8:9; Joh.14:16-17; Hand.2:1-4).

De ondergeschiktheid binnen de Drie-eenheid: De Schriftteksten tonen dat de Heilige Geest ondergeschikt is aan de Vader en de Zoon en dat de Zoon ondergeschikt is aan de Vader. Dit is een interne relatie die de Godheid van de Personen van de Drie-eenheid op geen enkele manier ontkent. Dit is één van die zaken van de oneindige God die ons eindige, menselijke verstand gewoonweg niet volledig kan bevatten. Zie Luc.22:42; Joh.5:36; Joh.20:21; 1 Joh.4:14 voor meer over de Zoon. Voor de Heilige Geest, zie Joh.14:16; 14:26; 15:26; 16:7 en vooral Joh.16:13-14.

Hoe kunnen wij de Drie-eenheid begrijpen?

Dat kunnen we niet! Hoe kan een eindig mens een oneindige God begrijpen?! Het is onze verantwoordelijkheid om te geloven wat God heeft gezegd over Zichzelf, zelfs al kunnen we niet tenvolle begrijpen wat God heeft onthuld over Hemzelf. Er zijn veel doctrines waarvoor we verantwoordelijk zijn ze te geloven, hoewel we ze niet tenvolle begrijpen. Met kinderlijk geloof kunnen we

buigen voor het gezag van Gods onthulde Woord en Hem geloven op Zijn Woord: Wanneer we naar de scheppingsorde van de Heere God kijken, dan zien we dat alles in drieën is geschapen.

Illustraties van de Drie-eenheid

Het volgende is een analogie om het idee van de Drie-eenheid te helpen begrijpen, alhoewel dat elke illustratie inadequaaf is om de ware natuur van God te verklaren en eigenlijk inherent tekortschiet:

Water, scheikundige formule H_2O , kent DRIE verschillende gedaanten:

1. IJS; 2. VLOEISTOF; 3. DAMP

Elk van deze drie gedaante is WATER en bevat dezelfde SUBSTANTIE, nl. H_2O , 2 atomen waterstof + 1 atoom zuurstof.



Evenzo kent God drie verschillende Personen (1 Vader, 2 Zoon, 3 Heilige Geest), maar elk van deze Personen is God, en elkeen bevat dezelfde substantie of ESSENTIE. Gods essentie is alles wat God is!

Gods essentie

	God is	
Almachtig	Alwetend	Wijs
Alomvattend	Onveranderlijk	Trouw
Waarachtig	Eeuwig	Liefde
Heilig	Rechtvaardig	Soeverein

God is veel meer dan al deze kwaliteiten of attributen!

De menselijke drie-eenheid

God schiep de mens naar Zijn eigen beeld zegt Genesis 1:27. De analogie met de drie-eenheid van God is vrij duidelijk. De ziel is het leven van het lichaam, ze is onzichtbaar en onaantastbaar maar niettemin de basis van iemands bestaan en handelen; het lichaam is de zichtbare en tastbare uitdrukking van de ziel. De geest van de persoon is eveneens onzichtbaar en onaantastbaar maar erg reëel in zijn capaciteit om met anderen en vooral met God te interacteren, inbegrepen de bekwaamheid om moreel en ethisch te oordelen. De mens is een trichotomie: de mens heeft niet alleen een lichaam en een ziel maar ook een geest.

HET “Drie-universum”

Het is ook een opmerkelijk feit dat de goddelijke Drie-eenheid een groot universum heeft gecreëerd dat zelf een drie-eenheid is, en elk van de drie componenten is ook nog eens gestructureerd als drie-eenheden! Dit bewijst niet noodzakelijk dat God een Drie-eenheid is, maar het is een feit dat uitleg verdient. Zou God deze drie-eenheden hebben geschapen als een model (of type, of analogie) opdat mensen Gods eigen Natuur zouden kunnen begrijpen, uiteraard tot op zekere hoogte? Het geschapen universum is eigenlijk een drie-universum van Ruimte, Materie en Tijd, welke componenten elk het geheel doordringen en het geheel vertegenwoordigen. Maar het universum is niet deels samengesteld uit Ruimte, deels uit Materie en deels uit Tijd (zoals bv. De drie zijden van een driehoek). Een Drie-eenheid is geen trio of triade maar een drie-eenheid waarbij elk deel het geheel omvat, terwijl alle drie nodig zijn om het geheel te maken. Het universum is dus al Ruimte, al Materie (en energie als een vorm van materie) en al Tijd. In feite spreken wetenschappers van een Ruimte-Tijd continuüm. De Ruimte is de onzichtbare, alomtegenwoordige achtergrond van alles in het universum. Materie- en Energie onthullen de realiteit van het universum. Tijd maakt het universum begrijpelijk in de gebeurtenissen die daarin plaatsvinden.

De **Ruimte** zelf is ook een drie-eenheid. Ze bevat drie dimensies, en elke dimensie doordringt de gehele ruimte. De realiteit van elk deel van ruimte wordt verkregen door het vermenigvuldigen van de drie dimensies samen $1 \times 1 \times 1 = 1$. (**X x Y x Z assen**), **Lengte, Breedte, en Diepte**. Ruimte wordt bovendien geïdentificeerd in de eerste dimensie, gezien in de tweede dimensie, en ervaren in de derde dimensie.

Zo is ook de **Tijd** een drie-eenheid van **Toekomst, Heden en Verleden**. De Toekomst is de ongeziene bron van tijd, ze is moment na moment in het heden, en wordt begrepen in het verleden.

Tenslotte, de **Materie** is onzichtbare, alomtegenwoordige Energie die zich manifesteert in verschillende vormen van meetbare beweging, en wordt daarna ervaren in overeenkomstige fenomenen. Bijvoorbeeld: lichtenergie genereert lichtenergiegolven die ervaren worden door het zien van licht; geluidsenergie genereert geluidsgolven die we ervaren wanneer we geluid horen.

De aarde bevindt zich op een volmaakte afstand van de zon, en de maan bevindt zich op een volmaakte afstand van de aarde: “Als de (maan) zich slechts 80.000 km korter bij de aarde zou bevinden, zouden onze oceaantijden haast alle landmassa’s bedekken met 10 à 15 meter, twee keer per dag”

Licht verhoudt zich eveneens als een drie-eenheid

Namelijk een drie-eenheid van de basiskleuren **ROOD** + **GEEL** + **BLAUW** en de eindeloze schakeringen ertussen. Alle kleuren samen, in een juiste verhouding, vormen de kleur WIT.

Wit licht door een prisma gebroken, laat voornamelijk 7 kleuren zien. Maar de basiskleuren zijn rood, geel en blauw.

Hoewel bovenstaande voorbeelden natuurlijk niet volledig het wezen van God weergeven, laat het toch zien dat een eenheid steeds weer opgebouwd is uit verschillende elementen. God is volmaakt één en bestaat toch uit drie personen. Ieder persoon is volmaakt God maar heeft toch een eigen persoonlijkheid, functie en karakter. God is niet individualistisch of egoïstisch maar is een God van liefdevolle samenwerking vanuit een dienende houding. Heel de schepping weerspiegelt dat principe. De elementen hebben elkaar nodig om in stand te blijven. God nodigt de mens uit om deel te krijgen aan deze volmaakte eenheid in Liefde zodat wij opgenomen worden in het wezen van God door Jezus Christus.

John Bakker
27-07-2018

Geraadpleegde bronnen:

- o Gods Woord de Bijbel, de Statenvertaling 1977, of HSV
- o Got Questions
- o Schepping vs Evolutie