

De verjaardag van Gods Gemeente

Pinksteren is geen eng woord. Het betekent gewoon vijftig.

Lev. 23:15. Vijftig dagen na Pesach. Een dag na de sabbat werd het Feest voor het eerst gevierd, toen zij de wet ontvingen bij de Sinai.

Hand. 2:1 Op de vijftigste dag kwam de Heilige Geest in de harten van de Joodse mensen en vulde hen **2:4**. Daarna in de Samaritanen **8:18** en uiteindelijk in de niet Joden **10: 43**. De nadruk in de gemeente van God ligt **niet in een ras** maar het geloof in de Heere Jezus. **Gal. 3:28**.

Dit was door Jezus gezegd in de bovenzaal. **Joh. 14:16-20; 16:7** Zijn gebed was zo dat wij **één zouden zijn zodat de wereld zou geloven**.

Joh. 17:20-23. Toen de wet kwam stierven er **3000** mensen **Ex.32:28**.

Toen de Heilige Geest in hen kwam wonen kwamen er 3000 Joodse mensen tot leven. **2:41**. De wet was er als tuchtmeester om ons bij Jezus te brengen **Gal. 3:24**. Door het geloof worden wij rechtvaardig **Gods Gemeente** was wel voorzeggd door Jezus. **Matt. 16:18**. Voorheen was **Gods Gemeente een geheimenis Ef. 3:3-5**. Sinds de pinksterdag is er een bevolkingsgroep bij. Allen die in Jezus geloven **1. Kor. 10:32**.

In de Gemeente horen geen titels **Matt. 23:8**. Wij zijn allen broers en zusters en Jezus schaamt zich niet, als onze oudste broeder **Heb.2:11**. **Gods Gemeente** is een hemels volk en zij verwachten de Heere Jezus uit de hemel **1.Thess 1:10**. Zij bedenken nu de dingen die boven zijn!

a) De geschiedenis van **de Gemeente** is Handelingen. De toekomst van de Gemeente is Openbaring. De kennis vind je in de Efeze brief.

b) **De Gemeente van God** is de beloning van Zijn volbrachte werk op het kruis van Golgotha. Adam is ook een beeld van Jezus. **Rom 5:14** Eva betekent **LEVEN** en zij is het schaduwbeeld van **Gods Gemeente**. Eva werd geschapen om te ontvangen. Zo ook de gelovige **1.kor. 4:7b**. **Rom. 5:14**. Adam is het hoofd van Gods 1^{ste} schepping. Jezus is de 2^{de} en de laatste adam. Het hoofd van de nieuwe Schepping. **2.Kor. 5:17**.

c) **Lukas 2**. Het leven van Jezus begon in Bethlehem als mens, maar eindigt niet bij de Hemelvaart. **Hand.1:1**. Jezus is terug gegaan naar de hemel als **MENS 1.Tim. 2:5**. Daar is Jezus de verheerlijkte mens die als het Hoofd verbonden is met Zijn lichaam hier op aarde **1.Kor 6:17**. Christus is ons hoofd en de Heilige Geest is het leven in ons. **Joh.7:39**.

De Heilige Geest wordt zo voor het eerst genoemd in **Psalm 51:13b**. Wij leven met een heilige God en worden heiligen genoemd. **Efz.1:1**.

d). Als wij tot geloof komen ontvangen wij de Heilige Geest met Gods zegel **Efz. 1:13,14**. Het zegel is het onderpand van de volledige erfenis **Rom. 8:9**. Zonder de inwonende Heilige Geest, zijn wij geen Christen.

e). Wij danken Jezus dat hij voor al onze zonden stierf **Rom. 5:8**, maar wij gaan ook terug naar die tijd, waar wij met Hem stierven. **Rom 6:3**.

f). 300 jaar lang hadden gelovigen geen gebouwen. Toch werkte de Heere krachtig **door en voor hen**. Deze wereld werd onderste boven gezet door de krachtige werking van die inwonende Heilige Geest. **Hand.1:8; 17:6**. Ons lichaam is Gods tempel **1.Kor 6:19,20**. Wij zijn ook niet verbonden met het aardse Israel dat Jezus afgewezen heeft. **Joh. 19:15**. Wij zijn wel verbonden, met de Heere Jezus in de hemel. Wij zijn een hemels volk en met Jezus **daar** gezeten. **Ef.2:6; Fil. 3:20**.

g). Sinds Pinksteren volgen wij Jezus niet, maar zijn wij één met Hem. De farizeeën zaten er naast, toen zij zeiden dat zij die vrijmoedigheid hadden omdat ze **bij Jezus** geweest waren **Hand. 4:13**. Dat was niet zo want na drie jaar bij Jezus geweest te zijn voor Pinksteren waren zij bang. **Joh.20:19**. Als zij na een zendingsreis verslag uitbrengen dan vertellen zij niet wat zij gedaan hebben maar wat voor grote dingen **God gedaan** heeft **Hand. 14:27**. In **1.Kor 1:12** schrijft Paulus niet dat de volgelingen van Jezus het bij het juiste eind hebben. Hij verklaart dat wij die in Jezus zijn, **alles in Hem** ontvangen hebben. **1.Kor 1:30**.

h). Wij worden allen opgeroepen om constant gevuld te zijn met de Heilige Geest. **Ef.5:18-21**. De vrucht is dat wij een hart vol lof prijs hebben. Dat wij ten alle tijde danken en ons nederig opstellen naar anderen toe en ons aan geheel hen geven. De vrucht ervan is, dat er liefdevolle relaties ontstaan met alle andere mensen. **Ef. 5:22 tot 6:9**.

Laten wij vernieuwd in zien dat **ons Hoofd alleen de Heere Jezus is**, waaruit wij **Zijn leven** ontvangen zoals de rank aan de wijnstok **Joh.15**

Laten wij vernieuwd inzien, dat wij zonder Jezus niets kunnen maar met Hem alles. **Ik kan het niet hij kan het wel dan kan ik het ook!**

Laten wij de Heere Jezus Zijn eigen Gemeente terug geven en vanuit Hem leren leven. Niet ik maar Christus in en door mij heen **Gal. 2:20**.

Laten wij vernieuwd zien dat het Oude Testament nu tot leven komt bij de prediking van het evangelie want alles is en zal vervuld worden.