

'En er is geen aanzien des persoons' Colossenzen 3:25

Grote God en liefdevolle Vader, ik heb de neiging en die neiging zit ongetwijfeld in veel meer mensen, voor mezelf een positieve uitzondering te maken. De regeltjes voor mezelf wat soepeler te hanteren dan voor anderen. Deze tekst zet me weer met beide voeten op de aarde. Bij U is geen aanzien des persoons, geen lievelingetjes die voor worden getrokken. Denk ik daar dieper over na, dan beseft ik dat die gelijkheid een enorme troost betekent. Niemand immers kan daardoor achterop raken. U hebt ons allen in gelijkheid lief. Dank voor Uw liefde die door de Here Jezus er ook voor mij is. Amen.