

*'Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.'* Colossenzen 3:2,3

*Grote God en liefdevolle Vader, ik belijd dat ik zo dikwijls bezig ben met de dingen van hier beneden. De dingen van deze wereld. Dat kan de zorg zijn die er in de wereld is vanwege oorlog, geweld, ziekte en pijn. Vaak zijn het ook de hebberige dingen van de wereld. Het materiële met zijn verlokkingen. Leer mij de dingen die bij U zijn voor ogen te houden, Uzelf en Uw Zoon, de hemelse zegeningen die vast en zeker zijn en hun glans nooit zullen verliezen. Laat mijn leven echt verborgen zijn met Christus, in U. Amen*