

***'En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen,' Colossenzen 3:23***

*Grote God en liefdevolle Vader, wat een moeilijke tekst, wat een moeilijke opgave. Er zijn best dingen die ik doen moet, waar de woorden 'van harte' niet echt bij passen. Sommige dingen zijn een sleur, niet leuk om te doen of ronduit vervelend. Er zijn ook dingen die ik graag wil doen, dingen voor U. De tekst heeft eigenlijk met slavendienst te maken, tot hen schrijft de apostel. Dat is nog veel moeilijker, een slaaf heeft geen vrije keus. Help me dat ik met mijn vrije keus de dingen van harte doe, voor U. U gaf Uw Zoon, uit vrije keus. Dank daarvoor, in Jezus naam. Amen.*