

*'en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft' Colossenzen 3:10*

*Grote God en liefdevolle Vader, wat een vreugde een nieuw mens te mogen zijn. Niet meer zoals die oude Adam, waarin zonde en dood huisde. Waarvan de weg donker en doodlopend was. Nee, een nieuwe mens, zoals die tweede Adam, te mogen zijn. Niet meer stoffelijk, vleselijk, maar onstoffelijk, geestelijk. Dat naar het beeld overeenkomstig van Hem die Hem geschapen heeft. Er heeft een herschepping plaatsgevonden, wedergeboren door Uw Geest. Dat vult me met blijdschap en geeft me geweldige ruimte. Die ruimte wil ik nu al benutten door U daarvoor te danken en te eren, door Hem die dit voor mij heeft gerealiseerd, Uw Zoon, Jezus. Amen.*