

*'Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht,' Colossenzen 1:9*

*Grote God en liefdevolle Vader, ik verheug me over Christus' overwinning over de dood! Hij is de opstanding en het leven. Daardoor sta ik als Zijn volgeling in diezelfde overwinning. Net zoals Uw Zoon zal ook ik eenmaal uit de lichamelijke dood worden opgewekt, tot het eeuwige leven in Heerlijkheid. Of misschien wel eerder veranderd worden, wanneer Jezus voor mijn lichamelijke door terugkomt om Zijn gemeente te verzamelen. Geprezen zijn Uw heilige naam! Geprezen de naam van Uw heilige Zoon Jezus! in Zijn naam bid ik tot U. Amen.*