

*'Bid zonder ophouden.....en moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen' 1Thessalonicenzen 5:17,23*

*Grote God en liefdevolle Vader, wat een zegen is het om tot U te mogen spreken! U luistert! Het verfrist mijn ziel, verheugt mijn hart en geeft me grote blijdschap. Luister niet alleen naar mijn eigen, gebrekkige woorden, maar luister naar Jezus Christus, mijn Middelaar, die als geen ander weet wat er in mijn hart leeft. En help me uw antwoorden duidelijker te horen, Heer. Dat bid ik in de naam van Jezus. Amen.*