

*'met de bedoeling dat u van ons leert niets te bedenken boven wat er geschreven staat, opdat niemand zich ten gunste van de een boven de ander verheft.'* 1Corinthiërs 4:6

*Grote God en liefdevolle Vader, gedreven door nieuwsgierigheid laat ik soms te veel toe in mijn hart en gedachten. Dingen die soms ook buiten dat wat geschreven is dreigen te gaan. Dat wil ik niet. Ik wil blijven binnen de grenzen van wat U in Uw woord hebt geopenbaard. Wanneer we Uw woord volgen groeit de onderlinge gemeenschap en is er geen competitie. Heere leer me te blijven binnen de grenzen van Uw woord. In naam van Hem die het vleesgeworden woord is, Jezus Uw Zoon. Amen.*