

*'Maar het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u
beoordeeld word of door enig menselijk oordeel.' 1Corinthiërs
4:3*

*Grote God en liefdevolle Vader, sinds de zondeval leeft er hoogmoed
in mensen. 'Ten dage dat gij daarvan eet, zult gij als God zijn'.*

*Daarbij past zeker het verlangen door mensen gezien en
gewaardeerd te worden. Dan worden we immer iets opgetild en het
is toch fijn als mensen applaudisseren. Leer mij dat het totaal
onbelangrijk is hoe mensen mij beoordelen of waarderen. Uw oordeel
is zuiver en waarachtig. Daarom wil ik me inzetten om Uw zegen
over mijn leven te ontvangen, alles tot eer van Uw Zoon. In Zijn
naam. Amen.*