

'Want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. ' 1Corinthiërs 4:20

Grote God en liefdevolle Vader, wat kunnen onze woorden veroorzaken? Gebruiken we woorden niet dikwijls als een instrument waarmee we kunnen bemoedigen, maar waarmee we ook kunnen afbreken? Woorden zijn veel meer als klanken die verdwijnen. Maar hoeveel loze, inhoudsloze, zwakke woorden zijn er niet uitgesproken, ook door mij. Leer mij de kracht van Uw Koninkrijk beter kennen, want behoort ik niet door genade tot dat rijk, dat alles omvattende rijk? Uw Koninkrijk? Door de Heere Jezus. Amen.