

*'Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.' 1Corinthiërs 3:11*

*Grote God en liefdevolle Vader, ik dank U voor de fundering van mijn leven. Ik mag staan en opgebouwd worden op het enige fundament dat blijvend is en sterk. Het fundament van het volbrachte werk van Uw Zoon. Niets is daarmee te vergelijken, niets heeft de kracht en niets geeft zekerheid dan dat Hij mij heeft gekocht en betaald door zijn bloed. Nu mag ik daarop bouwen, mijn leven inrichten naar Zijn wil en tot Zijn eer. Geeft U mij de liefde, de zachtmoedigheid en het geduld om zo voort te bouwen tot Zijn eer en heerlijkheid. In Jezus naam. Amen.*