

*'want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd' 1Corinthiërs 2:2*

*Grote God en liefdevolle Vader, wat een geweldig voornemen lezen we hier van de apostel Paulus. Hij had zich niets anders voorgenomen dan te spreken over Jezus. Hoe dikwils gaat mijn spreken over andere dingen. Dingen die er niet toe doen, dingen die geen kracht of eeuwigheidswaarde hebben. Uw Zoon, die met woord en daad bewees de beloofde Messias te zijn, Die met grote kracht opstond uit de dood. Hij leeft en is het enige onderwerp dat er wel toe doet. Help mij om vandaag in mijn wereld niets anders te weten dan Jezus en die gekruisigd. Tot Zijn eer en heerlijkheid. Amen.*