

*'Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij Hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus.' 1Corinthiërs 2:14*

*Grote God en liefdevolle Vader, de apostel schrijft over het kennen van de gedachten van Uzelf. Wanneer we daarover nadenken, betreden we dan geen heilige grond? Bewaar me daarvoor, maar laat me de gedachten van Christus hebben. Zo denken, zo leven, zo reageren op de dingen die dagelijks op me af komen zoals Hij zou doen en zoals Hij wil dat ik dat ook zo doen zou. Laat zo mijn leven groeien tot Uw eer en heerlijkheid. In naam van Uw Zoon. Amen.*