

*'God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heere Jezus Christus.'* 1Corinthiërs 1:8

*Grote God en liefdevolle Vader, hoe dikwijls heb ik bevestiging gezocht bij mensen, waardering bij anderen. Schouderklopjes ter bemoediging zijn zeker nodig en belangrijk. Belangrijker en dat gaat alles te boven, is bevestiging van U te ontvangen. 'Wel gedaan gij goede en getrouwe dienstknecht', dat dit Uw waardering boven mijn leven en dat dit Uw zegen mag blijken te zijn op de dag van onze Heere Jezus Christus, hoe geweldig is dat?! In Zijn naam bid ik U om die bevestiging. Amen.*