

*'Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God' 1Corinthiërs 1:18*

*Grote God en liefdevolle Vader, het woord van het kruis wijst ons onmiddellijk op Uw Zoon. Dan mag ik vol dankbaarheid Zijn verlossende liefde in gedachte nemen en met grote verbazing en dankbaarheid beseffen, zo lief hebt u mij en allen die de naam van Uw Zoon aanroepen. Hoe schril en huiverend staat daar tegenover de dwaasheid en de spot van zovelen die Uw liefde niet willen zien, begrijpen of aanvaarden. Waarom ik wel en zij niet? Dingen die ik niet begrijp, maar te meer reden om U opnieuw, steeds opnieuw te danken voor het Woord van het kruis, dat mij tot zegen is. Door onze Heere Jezus. Amen.*