

SIMON, DIE PETRUS WERD 3.

In Marcus 1:21 lezen we. dat Jezus op de eerstvolgende sabbatdag naar de synagoge in Kafarnaum. De dagen daarna komt Hij in het huis van Simon en Andreas. Marcus 1:29-30 vertelt ons, dat de schoonmoeder van Simon (Petrus) met koorts in bed lag. De Heere pakte haar hand en zij was terstond genezen. Hieruit blijkt, dat Petrus een heel gewone man was, die ook getrouwd was. Waarschijnlijk zal hij ook wel een gezin gehad hebben.

Reken er maar op, dat de daar aanwezigen heel erg verwonderd zullen zijn geweest. De genezing gebeurt ook zo eenvoudig. Jezus pakte haar hand en dan hup meteen uit bed en aan het werk. Nou daar sta je dan bij! Ja, Johannes de Doper had gezegd, dat Hij de verwachte Messias was, maar toch? Ze kenden Hem al jaren als de timmerman uit Nazareth, en nu dit!

Afgelopen Sabbat had hij in de Synagoge van Kafarnaum ook al zo'n wonder gedaan en dan nu weer. Zal Hij het dan echt zijn, de Gezalfde, hun beloofde Koning? Mijn beste lezer, ik heb lange tijd gedacht: 'Ja, die discipelen, die hadden het toch maar gemakkelijk met de Heere in hun midden.' Dan is geloven toch veel eenvoudiger dan voor ons. Wij kunnen het lezen en dan moet je geloven wat er staat, maar zij hebben alles met hun eigen oren kunnen horen en met hun eigen ogen kunnen zien. Dat is heel wat beter. Maar toch! Nu ik zo bezig ben om de chronologie te vinden in de evangeliën over de geschiedenis van Petrus, ben ik van gedachten veranderd. Het tegenovergestelde zal het geval geweest zijn.

Ik stel mij voor als zou ik een tijdgenoot zijn en ook in één van die kleine vissersdorpen woonde. Dan heb ik Hem al gekend vanaf Zijn jeugd, de zoon van timmerman Jozef. Hij is de oudste zoon van het grote gezin van de weduwe Maria. De Bijbel leert ons, dat Jezus 4 broers had en zussen. Dan op een dag verandert het allemaal. Dan zegt Johannes de Doper, dat Hij de Messias is, Die wordt verwacht en Jezus zelf zegt vanaf die dag, dat Johannes de waarheid heeft gezegd.

Ik probeer mij dat in te denken. Wat zal dat moeilijk geweest kunnen zijn. Zou Hij nou een totaal vreemde zijn geweest, dan is het misschien iets minder moeilijk. Maar iemand, die je al jaren kent, en ook nog een leeftijdgenoot is, de bekende timmerman? Ik geloof nu, mijn lezer, dat het voor de volgelingen van de Heere een veel grotere vraag geweest zal zijn, is Hij het wel, of is Hij het niet, dan voor ons.

Petrus was toch al zo'n man met zijn hart op de tong, maar nu Jezus bij hem in huis is geweest en daar zijn schoonmoeder op zo'n eenvoudige manier weer beter maakt, ja dan, dan zeg je maar niet veel. Dan volg je Hem toch gewoon, want dan komen er misschien nog wel meer van die wonderen.

De volgende Sabbat gaat Hij naar de synagoge in het dorpje Nazareth, waar hij nog steeds woonde. Het werd een totale verwarring daar op die sabbatmorgen. Ook hier vertelde Hij met in Zijn hand op de boekrol van Jesaja, dat Hij de langverwachte Messias was. Nou, we kunnen begrijpen wat ze daarvan vonden. Het is toch te begrijpen, dat ze zeggen: 'Maar dit is toch die zoon van Jozef.

Die komt nu zeggen: ik ben de Messias. Alstublieft zeg, we kennen Hem al 30 jaar, weg met zo'n Godslasteraar.'



Ze geven Hem nog één kans en ze vragen Hem: 'Doe hier dan eens dezelfde dingen, die je ook vorige week in Kafarnaum hebt gedaan.' Maar dat doet de Heere niet, nee, ze willen Hem wel aanvaarden als de weldoener, maar geloven? Nee, wat heeft die kerel wel voor een verbeelding zeg! Weg ermee. Met vereende krachten wilden ze Hem van de berg gooien, maar Hij ging midden tussen hen door en verliet het dorp - Lucas 4:30.

In Mattheüs 4: 13 lezen we: 'En Hij verliet Nazaret en ging wonen te Kafarnaum.' Ja, dat krijg je er nou van, als je de Heere Jezus afwijst. Dan gaat Hij verder naar een andere plaats. Dan is het wel te hopen voor u, dat u spijt krijgt, en dat u Hem alsnog weet te vinden.

In één van de Bijbelboeken staat ook iets geschreven over iemand, die even geen tijd had, toen de Heere kwam. We lezen dat in het Bijbelboek Hooglied. Weet u, dat dit boek eigenlijk 'Het Hoogsteliel' heet. In Hooglied 5:2b staat: 'Hoor mijn geliefde klopt aan, 'Doe mij open, mijn zuster, mijn geliefdste.' Dan zegt de bruid in vers 3: 'Ik heb mijn kleed reeds afgelegd en ik heb mijn voeten al gewassen hoor. Het is hoog bedtijd en morgen komt er weer een dag. Toen zag ik, dat de bruidegom zijn hand tussen de deur probeerde te krijgen om hem open te doen, vers 4 toen ben ik toch maar uit mijn bed gegaan en naar de deur gelopen. 6 Ik deed de deur open, maar mijn geliefde was weg, verdwenen. Ik zocht hem maar ik vond hem niet. Ik riep hem, maar hij antwoorde mij niet. Ik ben gaan zoeken en vragen, maar hij was weg. Ik was te laat, eigenlijk was ik te lui om voor hem de deur open te doen.'

Mijn lezer, ik weet het wel hoor, dat het wel erg vrij vertaald is, maar het gaat op die manier wel heel vaak mis bij mensen. Het is dat, later, later en dan is het tenslotte te laat! In Mattheüs 11:21-23 lezen we: 'Wee u Chorazin, wee u Bethsaïda! Want indien in Tyrus en Sidon, de krachten waren geschied, welke in u zijn geschied, reeds lang zouden zij zich in zak en as bekeerd hebben. Doch ik zeg u, het zal voor Tyrus en Sidon draaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor u. En Gij Kafarnaum, zult gij tot de hemel verheven worden? Tot het doden-

rijk zult gij nederdalen; want indien in Sodom de krachten waren geschied, die in u geschied zijn, het zou gebleven zijn tot de dag van heden.'

Wat een oordeel wordt er door Hem uitgesproken over die vissersdorpen daar in Galilea, waar Hij was op gegroeid en waar de meeste van de discipelen vandaan kwamen. Ze waren zo bevoorrecht, Hij was er één van hen. Bij de Hemelvaart van de Heere zegt de engel in Handelingen 1:11: 'Gij Galilese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel!' Ja 11 waren er nog, en die kwamen uit Galilea, de enige Jood was Judas, en die was er toen niet meer.