

## SIMON, DIE PETRUS WERD 2.

In het Johannesevangelie staat, dat iemand naar Johannes de Doper ging luisteren. Die preekte steeds bij de Jordaan en dopen, dat deed hij ook, die Johannes. Die man, die daarop wat achteraf staat te luisteren en te kijken, heet Andreas. Hij is visserman en hij komt uit Galilea. Hij is zoals dat toen werd gezegd, een soort halve Jood. Galileeërs waren geen echte Joden, vonden er velen in die tijd.

Nou , daar aan de bovenkant van het meer van Galilea waren veel vissers. Logisch toch, als je aan zo'n soort binnenzee woont. Dan ben je al gauw een visser. Zijn vader was visser en zijn broer Simon was ook visser. Er waren strandvissers met werpnetten, de arme vissers zo gezegd. De welgestelden echter hadden schepen, waarmee ze op de binnenzee gingen vissen.

Simon - Petrus - had een schip, lezen we in Lukas 5:3: 'En Hij (de Heere) ging aan boord van één van die schepen, dat van Simon was.' Vanzelfsprekend waren er ook veel timmerlui om die houten schepen te bouwen. De Heere Jezus was ook timmerman tot zijn 30<sup>e</sup>. jaar. We kunnen daarmee al gauw de denkfout maken, dat hij een timmerman zal zijn geweest die huizen bouwde, maar dat hoeft niet zo te zijn. Ook waren er veel wagenmakers, ook houtbewerkers dus, om de gevangen vissen te vervoeren. Of houten vatenmakers, die waren er ook. Kortom timmerman was toen een veel voorkomend beroep, net als dat van de vissers.

Andreas was zo'n visser. Zijn naam betekent 'de moedige.' Nou dat was hij. Hij was moedig en hij ging ook moedig het oude eens verlaten om te luisteren naar die vreemde spreker. Hij hoorde dingen, die hij nog nooit eerder had gehoord. Die man vertelde, dat de Messias gekomen was en dat God Zijn rijk ging vestigen in hun land. 'Bekeer u, belijd uw zonden, en laat u dopen!'



Kort en krachtig is de boodschap, die hij hoorde. Ook niet zo ingewikkeld en altijd hetzelfde. Nee, deze man heeft een hele aparte boodschap. Andreas zal gedacht kunnen hebben: 'Ik begrijp hem niet goed, maar bijzonder is het wel. Hij heeft het over Gods koninkrijk en dat is dan nu gekomen. Als dat waar is, dan verandert er voor ons vissers ook veel. Al die belastingen van de keizer daar blijf je maar mooi arm door.'

Die spreker lijkt wel iemand van de één of andere opstandelingengroep, maar dat is hij ook weer niet. Ik ga naar huis, mijn broer Simon zal er wel van opkijken, als ik het hem vertel. Het beste is, dat hij zelf ook maar eens gaat luisteren. Hij is beter bij de tijd met die dingen dan ik. Van de spreker zelf moet hij maar niet teveel verwachten. Als je hem zo ziet, dan is het maar een sjofele man. Volgens zeggen heeft hij nog nooit op een rabbischool gezeten. Maar wat hij zegt, ja daar kan onze grote Nicodemus nog wat van leren.

Mijn broer moet zelf maar eens even rustig gaan luisteren. Dat zal trouwens niet meevallen voor hem, want hij heeft altijd zo'n kort lontje. Andreas krijgt een stevige glimlach op zijn gezicht, als hij aan zijn broer Simon denkt. Hij weet altijd wel weer wat te zeggen. Het is een beste visser, maar verder, als hij zwijgen moet dan praat hij, en als hij praten moet dan zwijgt hij. Een grote mond en een klein hartje, zo is mijn broer. Goudeerlijk, maar wel lastig.

Afijn, hij moet zelf maar gaan luisteren en als ik tijd heb, ga ik wel met hem mee, want die man is zo'n bijzondere spreker, maar geen rabbi. Ja, de rabbi's zeggen, dat je naar zulke lekensprekers maar beter niet kunt luisteren, want ze hebben er niet voor gestudeerd. Nee, de echte rabbi's, de goede, die hebben gestudeerd bij Nicodemus of Gamaliël. Die weten het, maar deze Johannes? Het is meer een zonderling dan een geleerde. Ze zeggen, dat hij al op heel jonge leeftijd in de woestijn is gaan wonen. Nou wat kan je dan verwachten van zo iemand, niet veel toch!

Mijn beste lezer, uit ervaring weet ik, dat deze geest nog altijd huishoudt in het instituut, dat 'kerk' wordt genoemd. Er waren in de tijd van het Nieuwe Testament veel rabbi's met de juiste papieren. Zij moesten en mochten als enige les geven in de godsdienst, maar God Zelf kenden ze niet. Toen Nicodemus enige tijd geleden in een nacht stiekem naar de Heere Jezus ging, kreeg hij te horen: 'Bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet?' - Johannes 3:10. En in Mattheüs 15:14: 'Laat hen gaan, blinden zijn zij, die blinden leiden. Indien een blinde een blinde leidt, zullen zij beiden in een put vallen.'

Het waren duidelijke woorden, of moet ik zeggen het zijn duidelijke woorden? Moet je horen wat de Doper nu weer zegt. Lukas 3:9: 'Ook ligt reeds de bijl aan de wortel der bomen. Iedere boom dan, die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.' Zal hij met die bomen soms die rabbi's bedoelen? Dat moet het wel zijn, want het was een reageren op de rabbi's, die hij ook al 'adderengebroid' had genoemd, zal Andreus wel begrepen hebben. Nu ga ik echt naar huis en het daar eens vertellen, wat die Johannes allemaal zegt. Bethsaïda is niet ver en als mijn broer Simon - de Heere hoort - thuis is, dan moet hij morgen maar eens met mij meegaan. Dan kan hij Hem zelf eens horen.

De volgende dag was Andreas er weer, lezen we, maar Petrus was nog niet meegekomen. Had hij dat maar wel gedaan, want dan had hij ook kunnen zien, dat de Heere Jezus door Johannes werd gedoopt. Dan had hij ook Johannes horen zeggen: 'Zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt!'



In Johannes 1:35-41 lezen we: 'De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag gaan, zeide hij: Zie, het lam Gods! En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en volgden Jezus. Maar Jezus keerde Zich om en zag, dat zij Hem volgden, en Hij zeide tot hen: Wat zoekt gij? Zij zeiden tot Hem: Rabbi (wat vertaald wil zeggen: Meester), waar houdt Gij verblijf? Hij sprak tot hen: Komt en gij zult het zien. Zij kwamen dan en zagen, waar Hij verblijf hield, en zij bleven die dag bij Hem; het was omstreeks het tiende uur. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee, die het van Johannes gehoord hadden en Hem gevolgd waren.'

Wat ons opvalt in deze geschiedenis is, dat Andreas en andere, die alles gehoord hebben, wat de Doper over de Heere Jezus heeft gezegd, maar dat ze Hem toch aanspreken als 'Rabbi.' Dan blijkt het toch zo te zijn, zoals de evangelist Johannes al in het eerste hoofdstuk van zijn boek schrijft: 'Hij kwam tot het Zijne en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.' Weet u hoe dat is gekomen, mijn beste lezer? Dat kwam, omdat de Heilige Geest er nog niet was.

Johannes zelf was wel vol van de Heilige Geest, staat er in Lukas 1:15-16: 'Want hij zal groot zijn voor de Here en wijn en sterke drank zal hij niet drinken en met de Heilige Geest zal hij vervuld worden, reeds van de schoot zijner moeder aan, en velen der kinderen Israels zal hij bekeren tot de Here, hun God.'

Ziet u dat er staat: 'bekeran tot de Here.' Bekering van een Jood houdt altijd hetzelfde in: terug naar hun God! Alleen Gods Geest doet opnieuw geboren worden. Bekering kan tot gevolg hebben, dat het dan weer fatsoenlijke mensen worden en soms ook uiterst godsdienstig, maar er is nog geen nieuw leven.

Waar we ook op moeten letten, is, dat er staat: 'Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld weg neemt.' Dat betekent niet alleen de zonden, die we doen

of gedaan hebben. Dat ook, omdat er staat 'de zonde der wereld.' Dat is de zondemacht, die de hele schepping, inclusief u en mij, van nature in haar macht heeft. Tenzij wij opnieuw geboren worden, niet geboren uit een vader en moeder, maar uit God geboren. Pas dan zijn wij werkelijk bevrijd van die zondemacht.

Wat zullen die twee verwonderd zijn geweest bij hun ontmoeting met Jezus, die ze wel kenden uit het buurt dorp Nazareth. Het zal zo bijzonder zijn geweest. Zelf woonden zij in het vissersdorp Bethsaïda zo'n 8 kilometer van Nazareth, wat ook een vissersdorp was. Ze zullen waarschijnlijk al veel eerder van Jezus hebben gehoord, de timmerman uit hun buurtdorp. De vraag van Andreas: 'Waar verblijft U?' is juist vertaald. Deze vertaling geeft de juiste betekenis aan: 'Waar logeert U?'

Wij kunnen ons niet voorstellen, dat Hij een onbekende zal zijn geweest. De Heere Jezus was al vanaf Zijn geboorte een overbekende man. Hij was de hun welbekende timmerman uit het buurtdorp Nazareth. Daarom is de vertaling in de HSV – 'Waar woont u?' niet goed. Mijn beste lezer, we moeten onze Bijbel goed lezen! Waar hij woonde, dat wisten ze wel, maar waar Hij verbleef, dat vroegen zij. Hij timmerde niet meer waarschijnlijk. Hij was 30 jaar en dan mocht je volgens de wet uit Leviticus de priesterdienst verrichten.

Duidelijk blijkt ons, dat de Heere al aan het reizen was, nog wel steeds in Galilea, maar toch. Waar de Heere herbergde, dat weten we niet. Wel dat ze ergens aankwamen. 's Middags om vier uur - het tiende uur - staat er in Johannes 1:40. In de gebruikte uurtelling was 6 uur in de ochtend het uur één. Wat zullen ze toen, het was 4 uur in de middag, veel gehoord hebben van Hem en hoeveel vragen zullen ze gesteld hebben? Misschien nog wel gedeeltelijk in de avond. We weten het niet, maar ik vermoed, dat het er veel zullen zijn geweest. De tijd was in ieder geval beschikbaar.

Trouwens de Heere heeft altijd tijd voor u hoor! Hij heeft veel meer tijd om naar ons te luisteren, dan dat wij de tijd nemen om met Hem te bidden. Ik herinner mij nog dat wij, mijn vrouw en ik, op ons alternatieve kerkpad in een Evangelische gemeente kwamen. Het was er aangenaam voor ons als dorstige zoekers. Weet u wat vooral aangenaam was? Ze wilden luisteren. Er wordt zo vaak de fout gemaakt, dat men gaat praten en dat men dan gaat zeggen, hoe het verder moet. Maar deze oudste luisterde, wat was dát fijn.

Aan het eind van de avond zei mijn vrouw: 'Nu hebt u veel van ons gehoord en u zult wel begrepen hebben, dat wij wel 1000 vragen hebben.' Hij antwoorde toen: 'Duizend antwoorden heb ik niet voor u. Als dat zo zou zijn, dan waren mijn eigen vragen ook geen vragen meer. Eén ding weet ik zeker, de Heere kent u en Hij heeft de hele avond meegeluisterd. Zullen we nu - zijn vrouw was er ook bij - met ons vieren neerknielen en dan gaan we straks rustig slapen.'

Mijn beste lezer, het was voor ons kerkmensen zo anders. Als u mij nu zou vragen: 'Wat herinner je daar nu nog speciaal van?' Dan kan ik zeggen: 'Ik herinner me alles zo duidelijk maar bovenal, het was zo teder.' Wel een wat ouderwets woord, maar ik weet eerlijk gezegd geen beter.

Hoe zullen die discipelen het hebben gehad, daar ergens, in een huis, maar met de Heere Jezus. Wat zullen ze vol zijn geweest van Hem, die ze hadden ge-

hoord. Eerst al daar aan de Jordaan door Johannes, daarna Zijn doop, en dan die stem uit de hemel. Lukas 3:22: 'Gij zijt Mijn Zoon, de geliefde, in U heb Ik Mijn welbehagen.' Hij was de Gezalfde, Die komen zou, volgens de profeten. Deze overtuiging had Andreas in zijn hart, toen Hij thuiskwam en het zijn broer Simon (Petrus) vertelde en aan ieder, die het maar horen wou.

Vanaf dat moment begint het nieuws zich snel te verspreiden. Ook Petrus hoorde het nieuws van zijn broer Andreas. Johannes 1:42: 'Deze vond eerst zijn broer Simon en zeide tot hem: Wij hebben gevonden de Messias, wat betekent: Christus. Hij leidde hem tot Jezus!

Nu moeten we niet gelijk de denkfout gaan maken, alsof Andreas van alles zal hebben gezegd en gedaan. Nee, er staat niets meer en niets minder dan: 'Hij leidde hem tot Jezus!' Dat betekent, Hij nam zijn broer mee en zei tegen de Heere: 'Hier is mijn broer, Heere.' Snapt u, mijn lezer, dat het handelen van die oudste in het leven van Janny en mij hetzelfde was, als dat wat Andreas waarschijnlijk gedaan heeft met zijn broer: 'Heere. hier is hij, mijn broer.' Hij zal niet gezegd hebben: 'Heere, hij is wel een verschrikkelijk tegendraads mens, maar hij is wel mijn broer!' Wij weten van die ontmoeting niets. Johannes vertelt het ons niet en dan heeft de Heilige Geest het niet nodig gevonden, dat wij dat zouden weten.

Vindt u dat ook niet heerlijk, dat je bij de Heere Jezus veilig bent met je leven en wat je aan Hem vertelt in uw gebed is ook veilig. Dat de mening van Andreas wel een juiste was, blijkt wel uit wat wij verder nog van Petrus in de Bijbel lezen. Hij en zijn broer Andreas zijn zeker volgelingen geworden van de Heere Jezus vanaf die ontmoeting. We moeten goed onthouden, dat zij in Bethsaïda woonden en de Heere Jezus in hun buurdorp Nazareth.

Wij weten niet hoelang de Heere nog in Galilea is gebleven, maar dat Hij daar nog meer volgelingen heeft geroepen, kunnen we lezen op meerdere plaatsen in de Bijbel.

Uit Lukas 5:3 blijkt, dat Petrus zelf ook een schip had. We lezen daar, dat de Heere daar vanuit een boot tot de mensen spreekt en dan staat er: 'Hij ging in één van de schepen, dat van Simon was.' Het lijkt er toch echt op, dat ze toen direct zijn gestopt met vissen en de zaak gelaten hebben voor wat het was, en alles in de steek gelaten hebben. Want ze volgen voortaan de Heere.

