

***'Laat toch Uw goedertierenheid er zijn om mij te troosten,
overeenkomstig Uw belofte aan Uw dienaar' Psalm 119:76***

Onze God en Vader, ik heb Uw kracht en Uw liefde nodig om mij als een deken te overdekken. Er gebeuren zoveel dingen die verdriet, onzekerheid en angst veroorzaken in mijn leven. Ik heb het nodig om Uw aanwezigheid te ervaren in mijn hart en in mijn verstand, om alle angst en spanning weg te nemen. Open de schuren van Uw zegen voor mij en door mij heen tot Uw eer. Blijf bij mij, Heer en houdt me voor eeuwig dicht bij U door Jezus, mijn Heer. Amen.