

***'Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard,' Openbaring
3:10***

Heere God, Vader van liefde. Volharding is meer dan uithoudingsvermogen. Geloof is niet een aandoenlijk gevoel, maar vraagt flink, krachtig vertrouwen en is gestoeld op het feit dat U heilige liefde bent. We begrijpen lang niet alle dingen, veel is voor ons nog geheim. We zien nog door een spiegel in raadselen, daarbij komt dat we leven in een wereld waar men hooghartig aan U voorbijgaat en Uw kinderen tegenstaat. We weten dat U in Christus, alles op het spel hebt gezet om ons te redden. Nu verwacht U dat wij alles op het spel zetten en in vertrouwen en overgave leven totdat Uw Zoon ons thuis zal brengen. Laat ons volhardend zijn in dat geloof in naam van Jezus Uw lieve Zoon. Amen.