

‘Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien?’ Lukas 14:28

Heere God, Vader van wijsheid. Dikwijls denken we dat wij onze kosten moeten berekenen wanneer wij U willen volgen of allerlei willen doen voor U, dat is zeker waar. Gaat het hier echter niet om meer? Gaat het niet om de kosten die U berekend hebt? De kosten van het leven van Uw Zoon op aarde? Dertig jaar van geboorte tot kruisiging, van Nazareth tot Golgotha, van populariteit tot smadelijk sterven. Tegen die achtergrond krijgt het voorgaande vers ook veel meer diepte ‘En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van Mij zijn’. De kosten waren hoog voor U en Uw Zoon. Help ons Vader om tot Uw eer als navolgers van Jezus ons leven, bewust van de kostprijs die dit alles heeft gevraagd en mogelijk nog vragen zal. In de Naam van Uw Zoon. Amen.