

***'Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.'* Galaten 5/1**

*Heere God, Vader van vrijheid. Onze wereld roept voortdurend om vrijheid. Een vrijheid die alle normen en alle waarden vertrapt. Onze wereld roept om een vrijheid van mening/opinie en dat resulteert in enorme gebondenheid. Gebondenheid aan vuilheid, ongerechtigheid en onreinheid die zelden eerder vertoond werd. Het juk dat de slavendrijver van deze wereld (de duivel) op mensen legt zal hen uiteindelijk doden, brengen in helse eeuwig durende pijniging.*

*U geeft ons vrijheid van geweten, we zijn gekocht en betaald door het bloed van Uw Zoon. Er bestaat slechts één vrijheid, de vrijheid van Jezus die in ons geweten werkt en waardoor we instaat zijn te doen wat goed is. De door U gebracht vrijheid zal Uw kinderen brengen in hemelse vreugde, eeuwig durende vreugde. Alles door de Here Jezus, onze Verlosser. Amen.*