

***'maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu grootgemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood' Filippenzen 1:20***

*Heere God, Vader van liefde. Vrijmoedigheid is een groot woord, we zien daar het woord 'vrij' en het woord 'moedig' in. Dat betekent voor ons in dit geval dat we moed nodig hebben om van U te vertellen en tot Uw eer te leven. Die moed is nodig omdat de tegenstand en de vijandschap tegen U en Uw Zoon en allen die bij U horen in onze wereld groeiend is. Er komt snel spot en soms erger. Dan verliezende soms de moed. Laat ons opzien tot Jezus Uw Zoon. De spot, de laster, het lijden, Hij heeft het alles gedragen uit liefde voor ons. Help me om vrij van alles angst, moedig in deze wereld Uw Zoon te eren en verheerlijken. In naam van Hem die om mij alles verdragen heeft. Amen.*