

'terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen' Efeze 6:18

Heere God, Vader die ons gelegenheid geeft. We leren hier van de apostel voorbede te doen voor alle heiligen. Dat zijn de broeders en zusters om ons heen. Er kan van alles zijn waardoor hun leven gehinderd wordt en nog ernstiger hun leven met U gehinderd wordt. Wat geeft u ons een geweldig wapen in deze geestelijke strijd, het gebed. Hoe ernstig is het dat we juist dit gebed dikwijls zo ernstig verzaken, terwijl u ons voortdurend gelegenheid geeft tot gebed. Dat hoeft niet altijd op tevoren bepaalde momenten te zijn. Hoe goed het ook is een regelmaat te ontwikkelen. We kennen ook uitdrukkingen vals 'bidden met de theedoek in de hand' of 'bidden met de pet op'. Daarmee bedoelen we dat we voortdurend ons voor Uw aangezicht mogen weten, U ziet ons, U hoort ons, ook wanneer het een zucht is te midden van onze activiteiten. Leer ons de gelegenheden die U ons geeft te gebruiken. In naam van Hem die voortdurend voor ons bidt en pleit, Uw Zoon. Amen.