

Toen de mensen op de aarde zich begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit, vrouwen, wie zij maar verkozen. En de Here zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees, zijn dagen op de aarde zullen 120 jaar zijn. De Nephilim (reuzen) waren in die dagen op de aarde, en ook daarna toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun kinderen haarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd mannen van naam. Genesis 6:1-4

Wie zijn deze reuzen? Een aanwijzing van hun identiteit wordt gevonden in hun naam - NEPHILIM. Het woord zelf is Hebreeuws, en het wordt voor het eerst gebruikt in Genesis 6:4. In de NEG vertaling is het woord vertaald als 'reuzen'. Het woord Nephilim komt van de Hebreeuwse wortel 'Naphal' wat 'vallen' betekend. Het zijn de 'gevallenen'. Een directe verwijzing naar de gevallen engelen die hen verwekte. Nephil is Hebreeuws voor reus en Hebreeuwse uitgangen met -im, zijn meervoudsvormen. In het OT komen we deze Nephilim, (reuzen), op verschillende manieren tegen. Sommige Hebreeuwse schrijvers zoals Ben Adam geloven dat het woord 'Nephilim' naar de gevallen engelen zelf en niet naar hun nakomelingen verwijst. Wegens de onzekerheid in de vertaling van het Hebreeuwse woord, laten steeds meer versies van de Bijbel het originele woord onvertaald.

The NIV Study Bible geeft deze passage weer als:

'Nephilim was op de aarde in die dagen...' (Gen.6:4)

The 'Nephilim' were on the earth in those days - and also afterwards - when the sons of God went to the daughters of men/and had children by them. They were the heroes of old, men of renown.

Nephilim. People of great size and strength (see Num.13:31-33). The Hebrew word means 'fallen ones'. In men's eyes they were 'the heroes of old, men of renown', but in God's eyes they were sinners ('fallen ones') ripe for judgment. NIV 2000

Het wordt ook gevonden in de andere Bijbelse passages waar het woord 'Nephilim' voorkomt namelijk in Numeri 13:33.

'Wij zagen daar Nephilim'

Veel documentatie over de uitzonderlijke fysieke gestalte en bovenmenselijke kracht van de Nephilim, verwijst ernaar dat zij verwekt waren door engelen. De engelen zoals reeds verklaard in Ps.103:20 'blinken uit in sterkte'. Zij zijn groter 'in kracht en macht' dan de mensen. Zie ook 2 Petrus 2:11. Wat op engelen van toepassing is, is eveneens van toepassing op de gevallen engelen.

■ De Bijbel laat zien hoe er in de wereld voor de vloed twee gescheiden geslachten waren. Adams zoon Set vormde een rechtvaardig geslacht waaruit - via de lijn van vader tot de oudste zoon - Noach voortkwam. Adams zoon Kaïn echter die Abel gedood had, was de vader van het tweede, het goddeloze geslacht. Het nageslacht van Set was rechtvaardig en eerde God, alle zeven generaties tot aan Noach toe. Kaïns nageslacht werd echter buitengewoon goddeloos, zelfs toen Adam nog in leven was. Elke nieuwe generatie werd nog goddelozer dan de vorige. Er zijn tradities die zeggen dat het geslacht van Kaïn de occulte leer navolgde die zegt dat de slang in de hof van Eden niet de misleider was, maar juist de bringer van de verlichting. De slang was voor hun het symbool van inwijding in diepe

