

# De profeet Joël

## 1) Tijd

Er wordt ons geen directe informatie gegeven over de tijd waarin Joël leefde en optrad. We lezen in Joël 1:1 zijn naam en die van zijn vader zonder nadere toelichting of uitleg. In Joël 3:3-6 lezen we wel van enkele geschiedkundige feiten en in Joël 3:19 lezen we van de zonde van Edom. Omdat noch Assyrië, noch Babylon worden genoemd heeft men wel gesteld dat Joël voor de tijd van hun opkomst moet hebben geprofeteerd of juist na hun ondergang, dan komt men uit op ongeveer 800 v. Chr, of 400 v. Chr. Dat laatste is dan weer onwaarschijnlijk, want dan zou hij ongetwijfeld een toespeling hebben gedaan op hun ondergang. Velen concluderen dat Joël in de tijd van koning Joas van Juda, of in het uiterste geval in de tijd van koning Amazia van Juda leefde, dus voor de opkomst van de machten van Assyrië en Babylon. Hoewel we dus weinig met zekerheid over de datering kunnen zeggen is dat in het geval van de inhoud van dit boekje ook niet zo belangrijk. De boodschap van de profeet is zagezegd 'tijdloos', ze past op bijna elke tijd die ons mensen is gegeven.

## 2) De Profeet

We weten van hem niet meer dan wat in Joël 1:1 staat. Zijn naam is een samenvoeging van Jahweh (Jo) Elohim (El), dat betekent Jahweh is God of Heer. Zijn vader is Pethuël. Alleen op deze plaats lezen we in de Bijbel van iemand die zo heet. Die naam is wat lastig te vertalen, maar betekent zoveel als uitbreiding of openhartigheid van God en moet wellicht aanduiden dat Jahweh groter is dan alles en ieder ander. Joël is een bijzondere profeet die op indringende wijze wat hij heeft gehoord en gezien beschrijft. Hij heeft inzicht in de gedachten van Gods plan en wegen, waardoor hij de gebeurtenissen van zijn tijd weet te duiden, maar dit ook als een sjabloon neerlegt voor toekomstige gebeurtenissen in de eindtijd. Hij roept zijn volk op tot boete en openbaart hen Gods genade. Joël gebruikt maatschappelijke situaties en geeft daar een geestelijke boodschap mee door. We lezen van een sprinkhanen plaag, waarom, waartoe? De dag van de Heer en de weg tot redding.

## 3) Het specifieke van het boek

Het karakter van het boek is eenvoudig te schetsen:

### 1) De sprinkhanen plaag

Het boek concentreert zich rondom deze verschrikkelijke gebeurtenis.

Waarheidsgetrouw wordt ons beschreven wat er gebeurd is. Opmerkelijk

is dat de profeet de variaties van sprinkhanen benoemd en zo zijn kennis van zaken etaleert. In de HSV wordt dit goed weergegeven: jonge sprinkhaan, veldsprinkhaan, treksprinkhaan, zwerfsprinkhaan. Alles vernietigend

## 2) De uitstorting van de Heilige Geest

Hier zien we een geweldige zegen die uiteindelijk via Israël heel de wereld zal bereiken, op de eerste Pinksterdag hebben we daar al een voorproef van gezien.

## 3) De dag des Heren

Deze uitdrukking komen we 5 keer tegen in het boek (Joël 1:15 - 2:1, 11 - 2:31 - 3:14). Joël beschrijft die dag op indrukwekkende wijze als een geweldige en verschrikkelijke gebeurtenis, maar hij ziet daarachter een nieuwe dag oplichten, een dag die heil zal brengen en heerlijk zal zijn.

Daaruit begrijpen we ook dat de profetie van Joël veel verder reikt dan de dagen waarin hij leefde, ze gaat zelfs verder dan de tijd waarin wij leven, al zijn er veel tekenen dat die dag van des Heren zeer nabij is gekomen.

## 4) De boodschap van de profeet

De boodschap is: doe boete en bekeer je. Joël is in die zin een echte boete prediker. Hij wijst de weg waarlangs men aan het verschrikkelijke van de dag des Heren kan ontkomen en Gods genade kan ontvangen Joël 2:12. Wie de naam van de Heer aanroept zal behouden worden. Dit vers is als sleutelvers te beschouwen.

## 5) Indeling van het boekje

We kunnen twee delen onderscheiden:

1) Het verhalende gedeelte 1-2:17

2) Het profetische gedeelte 2:18-3:21

We zien dat die dag des Heren als het ware in golven over de wereld komt (Joël 1:6 - 2:1 - 3:2), die steeds sterker worden en tenslotte in een alles vernietigende golf eindigt.

Daarnaast zien we ook de redding en bevrijding en wederoprichting van Juda en Jeruzalem.

## 6) Wat is de dag des Heren?

In het Oude Testament begint de dag 's avonds, daarop volgt de nacht en dan de dag. De dag des Heren schets de ontwikkeling op aarde in diezelfde volgorde. Het gaat om het oordeel over de volken (de nacht die komt) en de wederoprichting van het Koninkrijk van Juda (de lichtende dag). Het gaat om de Grote Verdrukking (de nacht die komt) en het aanbreken van het rijk van gerechtigheid en vrede (de lichtende dag). Het wordt avond en de nacht komt over de wereld. Een periode van diepe duisternis met onwaarschijnlijk veel leed, maar dan komt de morgenster die de verandering ten goede

aankondigt. We zien in Joël beide aspecten, het avondrood, maar ook het morgenrood. De schaduw van de komende gerichten, maar ook het licht van de redding.

De geschiedkundige ontwikkeling die Joël ons schetst is als volgt:

1. de aanstormende vijand (Joël 2:1-11)
2. de oproep boete te doen (Joël 2:12-17)
3. het vernietigen van de vijand (Joël 2:18-27)
4. de uitstorting van de Heilige Geest (Joël 2:28-32)
5. het oordeel over de volken (Joël 3:1-16)
6. het heil in Juda en Jeruzalem (Joël 3:17-21)

We hebben te maken met een unieke profetische schildering en zien dat de Almachtige regeert. Hij heeft alles in Zijn hand.

Jahweh redt, voor allen die Hem gehoorzamen komt Zijn heil. We zien feitelijke de wondere onthulling van de naam Jahweh Elohim, de naam die we in Jo-ël herkenden.

God handelt overeenkomstig Zijn plan, de wereld geschiedenis is in overeenstemming met de wil van God.

## **7) Wat heeft het boek ons vandaag te zeggen?**

De dag des Heren is ons meer nabij dan ooit in het verleden het geval was. Natuurlijk is dat een understatement, iedere dag brengt ons dichterbij die ontwikkeling. Het betekent wel dat de schaduwen van die gebeurtenissen steeds donkerder worden, maar ook dat het licht helderder oplichten zal. We horen ditzelfde in Openbaring 22:11 uit de mond van de Heer:

*“Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden”*

De tegenstelling tussen licht en duister wordt steeds scherper, de oproep tot boete moet daarom in onze dagen nadrukkelijker klinken dan ooit tevoren. Boete gaat altijd aan opwekking vooraf, daarom kunnen we Joël naast boete prediker ook een opwerkingsprediker noemen.

Studie op en luisteren naar dit profeten woord, zal ook vandaag tot boetvaardigheid leiden en een opwekking van geloof brengen. Dat het zo ook mag werken bij u dit nu leest.