

*Ik ben aan u gehecht, met heel mijn ziel. Psalm 63:8*

Here God, de woorden van David zijn ook de mijne. Ik ben aan U verbonden, temidden van veel mensen, of ook in de stilte van mijn kamer. Wanneer ik ook maar iets ervaar van ontthechting dan benauwd mij dat. Dan denk ik aan Uw Zoon en besef hoezeer U aan mij gehecht bent. Dank voor de gave van de Here Jezus. Amen.