

## Rechterstoel van Christus

Teksten:

*'U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij zullen immers allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden'* Romeinen 14:10

*'Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad'. 2Corinthiërs 5:10*

In het Grieks staat het woord: *béma* dat van het werkwoord *bainō* is afgeleid, dat zoveel als stijgen, opstijgen betekend. Het gaat om een stoel die op een verhoging staat. Op die stoel zit onze Here Jezus, maar wat is hier van belang?

Allereerst benadrukken we het woord *'wij'*. Het is duidelijk dat de apostel daarmee op ons wijst. Wij, broeders, wij gelovige mensen. Het gaat om ons die wederom geboren zijn. De vraag dient zich aan, waarom worden wij voor die rechterstoel gedaagd? Het antwoord staat in 2Corinthiërs 5:19 er volgt een openbaarmaking. We worden als het ware in het licht gezet, Zijn licht wel te verstaan. Het wordt manifest wat we als kinderen van God in en met ons leven gedaan hebben.

Dit betekent niet dat we veroordeeld zullen worden. In Romeinen 8:1 staat duidelijk: *'Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest'*.

Wanneer u gelooft of wanneer het in uw kerk is onderwezen dat we nog voor Gods zullen komen om geoordeeld te worden, dan heeft u dat fout en is dat fout onderwezen. De Here Jezus zelf zegt het wel heel duidelijk: *'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven'*. Zijn dat geen prachtige woorden?!

Al onze zonden zijn geworpen in de diepte van de zee (Micha 7:19).

We moeten ook voor ogen houden dat Jezus Christus voor onze zonden is gestorven. De straf die voor ons bedoeld was heeft Hij op Zich genomen. Voor deze bēma - rechterstoel verschijnen alleen gelovige mensen, mensen die behouden zijn. Ongelovige mensen verschijnen later, na het duizendjarigrijk. Zij verschijnen voor de **Witte troon** van God (Openbaring 20:11.15) en alle mensen die daar komen zullen geworpen worden in de poel van vuur, hoe vreselijk.

Het gaat voor die bēma - rechterstoel niet om een veroordeling, maar om een beoordeling en aan die openbaring is ook een zegen verbonden. Het is goed voor ogen te nemen wat in Efeze 2:10 staat geschreven: *'Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen'*.

Voor de rechterstoel zal aan het licht komen in hoeverre we geslaagd zijn in het doen van de goede werken, die God tevoren voor ons heeft bereid.

In 1Corinthiërs 3:9-15 wordt nader geschreven over dit moment voor de bēma - rechterstoel. We lezen:

*'Want Gods medearbeiders zijn wĳ. Gods akker en Gods bouwwerk bent ú. Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen'.*

Er moet dus gebouwd worden op het fundament. Naar de kwaliteit van onze activiteiten zullen we beloond worden. Wanneer het heel armoedig

gesteld is met onze bouwactiviteiten dan zijn we wel behouden, maar als door vuur heen. Met de hakken over de sloot.

De zegen zal bestaan uit één of meer kronen, die we vervolgens mogen werpen voor onze Heiland (Openbaring 4:10). Het is Jezus die alle lof, dank en eer toekomt.