

## Eschatologie

Dit woord komen we in de letterlijke zin in de Bijbel niet tegen, maar de zaken waarom het gaat des te meer. Het woord is een samenvoeging van twee Griekse woorden ta éschata = de laatste/het uiterste en lógos = woord of leer. Eschatologie betekent dus leer van de laatste dingen.

De drie monotheïstische godsdiensten, de Joodse, Christelijke en Islamitische kennen een vrij duidelijke eindtijdleer, daarin komen vier aspecten naar voren: dood, laatste oordeel, hemel en hel. De opvatting van de geschiedenis of tijd is lineair. Dat wil zegen, ze heeft een beginpunt, de schepping en ontwikkelt zich naar een eindbestemming of doel. Veel andere m.n oosters religies denken in cyclische termen, daar komt alles steeds weer terug, daarbij kun je denken aan reïncarnatie. Een begrip dat persé als onbijbels gekwalificeerd moet worden.

In het Bijbels en Christelijk geloof gaat het om de wederkomst van Jezus Christus zoals bij Zijn hemelvaart werd beloofd. Over de dingen die dan zullen plaatsvinden is wel een scala van meningen en inzichten. Die inzichten lopen vaak uiteen op punten waar de Schrift letterlijk dan wel **->allegorisch** gelezen moet worden.

Zelf ben ik overtuigd van deze volgorde en gebeurtenissen:

- a) Opname van de gemeente.
- b) Optreden van de antichrist t.t.v. de Grote Verdrukking.
- c) Terugkomst van Jezus Christus (met de gemeente) die alle tegenstand vernietigd en de satan gevangen zet.
- d) Duizendjarig vrederijk met Jeruzalem als hoofdstad waar Christus regeren zal.
- e) Na die duizend jaar wordt Satan een korte tijd uit zijn gevangenschap losgelaten en orchestreert een laatste opstand die snel beëindigd wordt.
- f) Oordeel voor witte troon waar de opstandelingen en ongelovigen hun eeuwig lot wordt aangezegd, dan spreken we van de hel.

g) Na dit alles komt er een nieuwe hemel en aarde daarin zal alles volmaakt zijn.