

31 mei

“En ik zag een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna,”

Openbaring 13:3

De duivel wordt wel eens Gods eigen aap genoemd. Zo wil men aangeven dat deze tegenstander van onze God weinig creativiteit bezit, maar de dingen van God na doet. De duivel is dan het tegenbeeld van God de Vader, de antichrist natuurlijk van God de Zoon en de valse profeet staat dan als vals tegenbeeld van de Heilige Geest. Straks blijkt er inderdaad ook een valse kerk te zijn, die hoer wordt genoemd. Deze hoer is overspelig en onrein tegenover de bruid die heilig en onberispelijk aan de Zoon zal worden gegeven. We moeten wel opmerken dat de Here Jezus zegt: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo” Ook de Here Jezus volgt in de dingen van de Vader. Zingen wij niet het prachtige lied: Maak mij een beeld van U. Ook wij willen de dingen van onze Heer zien en doen.

De antichrist is echter een product van zijn vader, de satan. De satan is leugenaar en bedrieger vanaf het begin. De dingen die de antichrist doet, hier het beest genoemd, zijn dus ook leugenachtig. Zo moeten we denk ik ook de zogenaamde opstanding uit de dood van de antichrist zien. Het is ieder mens gezet, eenmaal te sterven en daarna het oordeel (Hebreeën 9:27). Ik zou niet weten op grond waarvan de antichrist daarop een uitzondering zou mogen zijn. Hoe het ook zit, er zal voor de ogen van de mensen een mirakel gebeuren dat lijkt op een opstanding uit de dood. Alles geheel in de lijn van het antichristelijke duo, zoals we dat zien in Openbaring 13:12, maar vooral ook in 2 Thessalonicenzen 2:9, waar nadrukkelijk van bedrieglijke wonderen wordt gesproken.

Wanneer ik vandaag om me heen zie, dan denk ik: mensen zijn bereid alles te geloven mits het maar niet in de Bijbel staat. Ik geloof in de dingen van de Bijbel, ik geloof in de opstanding van de Here Jezus. Letterlijk, fysiek is Hij verrezen uit het graf en leeft: Ik weet dat mijn Verlosser leeft!

