

28 september

“En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren.”

Openbaring 19:16

De Here Jezus treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn van God. Heel persoonlijk handelt de Here Jezus. Het is opmerkelijk dat het Lam Gods deze grote kracht in zich bergt. Dat was niet voorzien, want ooit werd Hij als een Lam ter slachting geleid en deed daarbij Zijn mond niet open (Jesaja 53:7). Daarin leek Hij zwak en niet tot grote dingen in staat. Het Bijbels principe is echter, dat kracht zich eerst ten volle in zwakheid openbaart (2 Corinthe 12:19). In Openbaring 6:16 lezen we echter al: “verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam”. Dit Lam blijkt koninklijk te zijn. De wisselwerking met een ander beeld komt nu sterk naar voren. De leeuw van Juda. De leeuw is de koning onder de dieren. Hier treedt onze Heer machtig en met koninklijke eer naar voren. Het staat geschreven op Zijn kleed en op Zijn dij.

Waarom geschreven op Zijn dij? In de oudheid stonden het dijbeen, of ook wel de lendenen, voor kracht. Het was het symbool waarmee uitgedrukt werd dat iemand sterk en machtig was. Dat past bij uitstek op deze plaats.

Toen de Heer gekruisigd werd, demonstreerde Zijn zwakheid zich ten volle door het bordje boven Zijn hoofd, dit is de koning der Joden. Het gaf aanleiding tot discussie, maar bleef daar toch hangen. Nu verschijnt de Here Jezus opnieuw, niet zwak maar sterk en machtig. Op Zijn dij en op Zijn kleed staat het geschreven: Koning der koningen en Heer der heren. Nu geen spot, geen discussie, maar nu kracht en onbespreekbare autoriteit. We zien de grote soevereine God, Hij alleen bepaalt en beslist. Hij voert vonnis in gerechtigheid.

Wat zijn er een koningen en een keizers geweest. Ze traden aan en af, presidenten en staatshoofden. Steeds weer hoopten en wachtten bevolkingsgroepen op vrede, veiligheid en welvaart. Even zoveel keren bleek de nieuwe machthebber daar niet toe in staat. Dit is de laatste koning, de blijvende. Koning der koningen en aan Zijn heerschappij zal nooit een einde komen.