

28 juni

“En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar: zeven engelen, die de zeven laatste plagen hadden, want daarmee is de gramschap Gods voleindigd.”

Openbaring 15:1

We bevinden ons weer op een scharnierpunt in het laatste bijbelboek. De beelden en gebeurtenissen volgen elkaar steeds sneller op. Nadat ons het vreselijke van het treden van de perskuip geschilderd werd, gaan we nu andere dingen zien.

Johannes ziet een “ander teken in de hemel”. Het is de introductie van de laatste uitstorting van Gods gramschap over de in zonde gehulde wereld. We zagen zeven zegels, hoorden zeven bazuinen, nu zien we dus zeven schalen die zullen worden uitgegoten. De oordelen komen steeds uit elkaar voort. Feitelijk gaat het dus om één grote afrekening van God met de gevallen wereld. Uit het zevende zegel komen de zeven bazuinen. Uit de zevende bazuin de zeven schalen. Het is een ‘groot’ en ‘wonderbaar’ teken. Dat geeft aan dat we met indrukwekkende dingen te doen krijgen. “Kan het nog erger”? is dan onze voorzichtige vraag. We zullen het zien en bevestigd worden in dit bange vermoeden. Het enige positieve dat we hier kunnen zien, ligt in het woord ‘voleindigd’, “daarmee is de gramschap Gods voleindigd”.

De dingen die nu beschreven gaan worden brengen uiteindelijk Gods toorn over de zonde tot rust, daarmee is dan definitief recht gedaan, de zonde gestraft. Dit ‘voleindigd’ is het tegenbeeld van de overwinningsroep van onze Here Jezus. Op Golgotha droeg Hij Gods oordeel voor ons en riep: “Het is volbracht”. Daardoor zal Gods gramschap ons die geloven niet treffen, maar wee de wereld die volhard in onrecht, vuilheid en opstand. Het teken zelf bestaat uit zeven engelen met zeven plagen. Het woord plaag draagt de betekenis van de slag waardoor men ten dode toe gewond zal worden. Het zijn de laatste plagen, hierna is het afgelopen met de ramspoed, maar eigenlijk moeten we zeggen, hierna is de rebellie van de mens definitief gebroken en overwonnen. Hoe verschrikkelijk ook, het gaat om de bevrijding van de planeet aarde. Die werkelijkheid zet alles toch weer in een positief licht.