

27 september

“En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmee de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen.”
Openbaring 19:15

Straks, tijdens dat Messiaanse rijk, wanneer Christus Koning zal zijn en met een ijzeren staf de heidenen zal hoeden, wordt ook de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods getreden. De persbak roept emotie en herinnering op. Was onze Here Jezus niet in Getsemané? Dat was Zijn persbak. Moest Hij daar niet in onze plaats helemaal alleen vertreden worden. Zelfs de meest naaste volgelingen vielen in slaap, terwijl de Heiland biddend streed voor ons behoud. Hoe heftig was de strijd daar dat zelfs zijn transpiratie tot bloed werd. Dat gebeurt alleen in zeer extreme situaties.

Nu de Heiland naar de aarde terugkeert, zijn de zaken omgekeerd. Nu is de Heiland niet langer onderworpen aan de pijn en de vernedering van de strijd met de Boze. Deze keer treedt Hij de persbak.

Deze symboliek van Gods gramschap komt van een oud gebruik in het proces van het maken van wijn. De druiven werden letterlijk met de voeten kapot getreden, daarbij spatte het sap onder de druk van de voet alle kanten op, zo werd de druif verpletterd. Dit uiteenspatten van de druif staat symbool voor het wraakgericht van onze Heer, dat zal een volkomen vernietiging brengen over de vijanden. In Jesaja 63:3 wordt dit gebeuren geprofeteerd: “Ik heb de pers alleen getreden en van de volken was niemand bij Mij, Ik trad hen in mijn toorn en vertrad hen in mijn grimmigheid; toen spatte hun bloed op mijn klederen en ik bezoedelde mijn ganse gewaad”.

Concreet betekent dit, dat wanneer Christus naar de aarde komt Hij de opstand en de rebellie zal neerslaan. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt. Terwijl de antichrist zich opmaakt tot een vergeefse inspanning en probeert de terugkomst te verijdelen, zal de grote macht van de Here Jezus aan alle volken getoond worden. Het bloed zal vloeien tot de tomen van de paarden. Het zal vreselijk zijn voor de opstandelingen, maar Jeruzalem zal bevrijd worden van de vijandelijke machten tot glorie van de Koning der koningen.