

27 november

“En in haar zal niets onreins binnenkomen, en niemand, die gruwel en leugen doet, maar alleen zij, die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam”

Openbaring 21:27

In vroegere dagen werden de poorten van de stad gesloten, op die manier poogde men rovers en wild gedierte buiten de stad te houden. We weten nu inmiddels dat er geen zon en maan meer zijn zullen en dat de poorten niet gesloten zullen worden. We weten ook dat de volken hun heerlijkheid in de stad zullen brengen. De toegang is vrij, toch zal er niets onreins binnenkomen en niemand gruwel doen of leugen spreken.

Het lijkt er met deze woorden weer op dat we echt in de tijd van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn gekomen. Alles is open en toegankelijk, dat kan omdat er niets meer is dat tot het onreine of gemene behoort. Kunnen we ons zo'n wereld voorstellen waar de fiets niet op slot hoeft, de voor- en achterdeur altijd openstaan. Geen wantrouwen meer, geen gevoel van onzekerheid als we langs hangjongeren lopen. Geen angstig gevoel meer als ons een groep allochtonen tegemoet komt. Al die vervreemdende aspecten zullen verleden tijd zijn.

Vandaag worstelen we er nog mee. Ook niet zelden met dingen die onrein zijn. Het komt bij ons binnen in onze huizen, via de brievenbus, via de TV en PC. Gruwelijke en onreine dingen, we kunnen het niet altijd voor zijn, dan worden we erdoor overvallen. Straks in die reine stad zal dat allemaal voorbij zijn.

De stad geeft alleen toegang aan hen die geschreven staan in het boek des levens. Zeven maal eerder kwamen we dit boek tegen, nu voor de achtste keer horen we de woorden “boek des levens”. Daarin geschreven te staan maakt alle verschil. Het maakt het verschil tussen dag en nacht, tussen hemel en hel. Tussen eeuwig heil of onheil. Om die dingen is het voor ieder mens het allesbeslissende of zijn of haar naam geschreven staat in het boek des levens. Het is het boek des levens van het Lam (Openbaring 13:8). Het Lam is het beslissende. Dat is het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt (Johannes 1:29). Is dat Lam ook voor u geslacht?, gelooft u dat, dan mag u weten dat uw naam staat genoteerd in dit boek des levens.