

27 maart

“En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God; en hij riep met luider stem tot de vier engelen, aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen, en hij zeide: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.”

Openbaring 7:2, 3

De beelden doen ons misschien een beetje duizelen. Maar ook dit is bij nader toezien weer niet zo ingewikkeld. Met de woorden “een andere engel” kan niet, zoals sommige menen, de Here Jezus zijn bedoeld. Hij is het die de zegels verbreekt. “Een andere engel” wil zeggen, een engel van hetzelfde niveau. Deze engel komt uit het oosten. Vanuit Patmos gezien, het eiland waar Johannes de Openbaring mocht ontvangen, betekent dat zoveel als uit de richting van Israël en Jeruzalem. Het land en de stad waar de Here God Zijn verlossing van de aarde heeft ingezet. Dat sluit helemaal aan bij de vraag die we kregen: “wie kan bestaan?” Wie kan dwars door de oordelen, die over de aarde gaan, in leven blijven of beter, bewaard blijven?

Deze engel roept de vier engelen toe geen schade toe te brengen. Met andere woorden, hij houdt het gaande oordeel tegen. Laat het oordeel even stilstaan. Er moet eerst iets anders plaatsvinden. Deze engel heeft het zegel van de levende God. Dat is belangrijk. Het zegel werd in was gedrukt of op andere manieren ergens op aangebracht. Op deze manier werd de authenticiteit of echtheid van iets gewaarborgd. Het zegel drukte uit dat iets of iemand het eigendom was van bijvoorbeeld een landheer of van een koning. In dit geval dus van niemand minder dan van God. Het is immers Zijn zegel.

Een dergelijk zegel maakte dan ook onschendbaar, anderen mochten daar niet aankomen. Hier wil het zeggen dat er nog mensen op aarde ‘verzegeld’ zullen worden. De verdere oordelen die komen zullen hen niet raken. Zelfs de antichrist, die zich binnenkort zal manifesteren, zal hen niet kunnen overweldigen. In de tegenwoordige tijd zijn wij verzegeld met de Heilige Geest. God zorgt altijd voor de Zijnen.