

27 december

“En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.”

Openbaring 22:17

De heerlijke zegen die ons gelovigen is toegezegd wordt ons in deze verzen breedvoerig voorgehouden. Na heel veel zorg en verdriet, strijd en moeite, breekt er na duizenden jaren waarin de satan heerschappij voerde, een andere tijd aan. Niet langer regeert satan. Tegenstander van God en mensen, maar Christus heerschappij komt tot volle ontplooiing en heerlijkheid. Hoe groot de rijkdom van die genade is, het contrast met de boze wereld die we nu kennen is haast niet te beschrijven.

Wanneer we iets beginnen te begrijpen van de vrede en de vreugde die in Christus komen zal, dan gaan we ook verlangen naar de dag van Zijn komst. Het is als een huwelijk. Ziet een bruid niet uit naar de dag van haar huwelijk? Maakt ze niet zoveel als binnen haar vermogen ligt alles in orde zodat ze bereid is voor die grote dag in haar leven? Als een grote intense zucht klinkt hier: Kom! Het is de Geest van God, in de gelovigen uitgestort, die deze roep en bede uitwerkt. Kom! Kennen wij ook dat hartstochtelijk verlangen naar Hem die onze bruidegom is, Gods Zoon?

Hoe wonderlijk verweven is hier de boodschap. De bruid roept om de bruidegom, vol verlangen wachtend op die grote dag. Maar zolang de bruid nog in afwachting is heeft zij ook een woord voor de wereld. Een woord van hoop en troost, kom? Natuurlijk gaan onze gedachten naar Jesaja 55:1 ‘O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet; ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk’. Een schitterende uitnodiging in het Oude Testament, maar het is dezelfde Heer en Heiland tot wie we mogen naderen, Hij heeft wat wij niet hebben en wil het ons geven, zomaar, voor niets.

Wanneer we zover gekomen zijn met het lezen van het laatste Bijbelboek en het luisteren naar de boodschap vol rijke beloften, dan kunnen we toch niet op afstand blijven? Kom? Dat is een woord aan u die nog op afstand staat. Kom, neem het water des levens, het kost niets maar lest alle dorst.

