

27 augustus

“Hierna hoorde ik als een luide stem ener grote schare in de hemel zeggen:”.

Openbaring 19:1

De spanning is in de laatste hoofdstukken maximaal opgelopen. Het conflict dat in Genesis begon, heeft haar hoogtepunt bereikt. De mens die zichzelf bejubelde en het maximale uit zichzelf probeerde te halen blijft naakt, berooid en zonder hoop achter. Babylon is gevallen. Het paradijs van de mens is tot een oord van wanhoop verworden. Het is zoals we lazen, geworden tot een woonplaat van duivelen en een schuilplaats van onreine geesten.

Nu breekt er iets anders door. ‘Hierna’ roept Johannes. Na deze dingen komt er iets dat niet te vergelijken is met het voorafgaande. Het is een omwenteling naar een andere samenleving, een andere wereld, andere mensen en vooral een andere koning. Niet de antichrist die, vervuld van satan, een dictatuur bracht, maar de Here Jezus die vol van de Geest van God, een vreedelijk vestigen zal.

We horen een luide stem, het is de schare die in de hemel is. Ongetwijfeld horen we de stemmen van de gelovigen die aan het begin van de verdrukking opgenomen werden. We horen de stemmen van degene die in de Grote Verdrukking onder het regime van de antichrist de dood vonden. Wellicht dat de engelen meedoen, zoals ze eenmaal juichten in de velden van Efrata. Wat een juichtoon zal het wezen, wat kan ik er naar uitzien mee te juichen tot eer van Hem die overwinnaar is, Jezus Christus. Nee, de schare juicht niet vanwege de dood en het oordeel dat zoveel mensen treft en hen voor eeuwig in verlorenheid storten zal. Zij juichen tot eer van de Overwinnaar.

Vandaag kennen we ook momenten dat we juichen en onze stem tot eer van de Here Jezus verheffen. Die toekomstige stem klinkt door de hemel. Daar naderde ooit de satan als de grote aanklager van de gelovigen, daar probeerde hij ons van God los te weken. Daar is de Here Jezus, als onze voorspraak pleitte hij voor ons. Nu is het grote moment daar, de luide stem zwelt aan. Straks, en hoe snel kan dat zijn, zal dit gebeuren. Ik hoop en bidt dat ieder die deze woorden leest, met mij de Heer zal grootmaken.