

26 oktober

“En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken”

Openbaring 20:13

Het is misschien goed nog een keer te letten op de norm die gehanteerd wordt in het proces tegen al die doden, die daar staan te wachten op het finale oordeel dat over hen wordt uitgesproken. Dit is niet alleen iets dat door Johannes gezien werd. In het Oude Testament zagen we dit al in het boek Daniël. Daar werd gesproken over de vierschaar, dat is eveneens een beschrijving van de oordeelstroom van de Here God. Ook dan lezen we dat boeken worden geopend (Daniël 7:10). Dat zijn de boeken, waarin iedere gedachte, iedere daad, elk detail van het leven van iedere veroordeelde, staat opgetekend. Niemand van de aangeklaagden zal dus kunnen aantonen dat zij de norm wel halen. Paulus had al geschreven: “Allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods”(Romeinen 3:21). In Efeze 2:1 lezen we: “Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt”. Gods rechtvaardigheid eist vergoeding voor iedere zonde die we gedaan hebben. De Here Jezus heeft de prijs betaald voor hen die in Hem geloven. Er zullen zelfs mensen zijn die beweren: “Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend” (Mattheüs 7:22).

Wat de veroordeelden betreft, de Bijbel leert dat er onderscheid is in de strafmaat. In Mattheüs 10:14,15 lezen we over de inwoners van Sodom, voor hen is het in de dag des oordeels draaglijker dan voor de stad in Israël die de discipelen geen gehoor geeft. In Markus 12:38-40 lezen we over de Schriftgeleerden en de Farizeeën, dan staat er klip en klaar: “deze zullen zwaarder oordeel ontvangen”. Dit moet ons niet laconiek maken met de gedachte het zal misschien nog wel meevallen. Iedere veroordeelde zal vreselijk lijden en zal voor altijd volledig van de Here God en Zijn liefde verstoken zijn. Ze zullen er allemaal ellendig aan toe zijn, al verschilt de ellende onderling. Allen voor de troon worden veroordeeld en geworpen in de poel die van vuur en zwavel brandt.