

26 mei

“De slang wierp uit haar bek water achter de vrouw als een stroom, om haar door de stroom mee te laten sleuren En de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwoeg de stroom, die de draak uit zijn bek had geworpen”

Openbaring 12:15,16

Natuurlijk is dit voer voor fanatici die de uitleg van Gods woord willen frustreren. Dit kun je niet letterlijk nemen. Wanneer we het boek Openbaring, zoals wij dat steeds doen, zo getrouw mogelijk volgen, dan lijken we hier toch vast te lopen en moeten we overgaan tot een andere manier van uitleg. Is dat zo? Komen we niet veel vaker in de Bijbel momenten tegen dat de aarde als instrument van Gods oordeel, mensen opslokt? Juist wanneer het gaat om het volk van God staat we steeds weer versteld van Gods soevereiniteit. Hij kan en zal alle dingen zo leiden, zoals ze in Zijn plan te pas komen en tegenstand zal moeten wijken. De eerste machthebber die dat moest ontdekken was de Farao van Egypte. Lange tijd weerstond hij de macht van God. Steeds nadat er een plaag het land getroffen had, juist in de symbolen van zijn heidense godsdienst en hij weer opkrabbelde, trof hem een nieuwe plaag. Uiteindelijk buigt hij het hoofd en laat Gods volk gaan. Al snel krijgt hij spijt en jaagt met zijn legermacht achter de Israëlieten aan. Het is de zee die wijkt om doortocht te geven aan Gods volk. Het is dezelfde zee die zich sluit boven de hoofden van het leger van Farao. We zien hoe in de geschiedenis van Korach, Datan en Abiram (Numeri 16:21-32) het opnieuw de aarde is die zich opent om vijandschap tegen Gods volk in zich op te nemen en daarmee Mozes en het volk redt.

De laatste tijd wordt gekenmerkt door aardbevingen, het is zeer goed mogelijk dat er straks een grote aardbeving is die de achtervolgers van Gods volk, het water uit de bek van de draak, opslokt. Wie gelooft dat God de Schepper is van de aarde, heeft geen moeite te geloven dat diezelfde Schepper God, die aarde niet alleen kan maken tot een graf voor velen, maar ook tot een luthof voor velen. Zo wordt de vrouw gered door een bovennatuurlijk ingrijpen. Dat bovennatuurlijke ingrijpen was er eerder door Jezus Christus. Kent u die redding?