

25 december

"Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster"

Openbaring 22:16

Het zijn twee dingen waar de Here Jezus zichzelf mee vergelijkt, wortel en blinkende morgenster. Wanneer we nu eerst naar het woordje 'wortel' kijken dan realiseren we ons wat Paulus zegt in Romeinen 11:16 "Zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg, en is de wortel heilig, dan ook de takken". We zien dat het daar gaat om *heiligheid* en *relatie*. We zien dat er een relatie is tussen de eerstelingen en het deeg, tussen de wortel en de takken. Het woord heilig heeft in onze taal helaas een wat negatieve klank gekregen. Mensen spreken over een heilig boontje en over schijnheiligheid. Heilig is feitelijk een heel mooi begrip en heeft eenvoudig de betekenis van 'afgezonderd zijn en bestemd voor een bepaald doel'. Zo kunnen we spreken van een heilige stad, of een heilig volk. De benaming heilig heeft dan niet betrekking op de morele en ethische waarden, maar op de bedoeling die de Here God heeft met die stad of met dat volk. Gelovigen zijn in Christus geheiligd, toch weten we maar al te goed dat we desondanks ook nog zondaren zijn, maar we zijn bestemd om tot Gods eer te leven. Nu al in hoop, straks in volmaaktheid.

Het woord 'wortel' heeft betrekking op begin of oorsprong, alles komt uit de wortel voort en wil iets groeien of vrucht dragen dan moet het geënt zijn op de wortel. Hier stelt de Here Jezus zich voor als de wortel van David. Dat wil zeggen dat David en zijn geslacht uiteindelijk voortkomt uit de Here Jezus. De toekomstige zegen, ook uit het geslacht van David, heeft haar oorsprong in onze Here Jezus. Er is dus een relatie tussen David en zijn nazaten en de Here Jezus. Hij is de wortel van Davids geslacht. Davids geslacht is afgezonderd tot een doel, maar moet dan wel in relatie tot de wortel, tot onze Here Jezus blijven.

Voor ons is dat niet anders. Wij hebben een fantastische toekomst doordat de Here Jezus ons in Zichzelf daartoe bestemd heeft. Wij moeten dan wel geënt blijven in Hem, dan zijn ook wij afgezonderd om straks in Zijn heerlijkheid te delen. Vol verwachting blijf ik uitzien.