

25 augustus

“En geen lamplicht zal meer in u schijnen, en geen stem van bruidegom en bruid zal meer in u gehoord worden, want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde, want door uw toverij werden alle volken verleid”.

Openbaring 18:23

Eén van de belangrijkste dingen die we kennen is licht. Licht breekt de duisternis open en maakt zichtbaar wat tot dan door donkerheid niet te zien was. Het eerste dat de Here God zegt is: “Er zij licht”. (Genesis 1:3). Een opmerkelijke uitspraak, pas op de vierde dag worden de lichtdragers geschapen (Genesis 1:14). Veel later horen we de Here Jezus zeggen: “Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar het licht des levens hebben” (Johannes 8:12).

In Babel was het licht van de Here Jezus volledig afwezig. De mens heeft Hem buitengesloten en wil op eigen kracht en in eigen wijsheid de wereld regeren. Het ideaal van Satan lijkt in die allerlaatste fase werkelijkheid. Via de mens, de antichrist wordt hij als God aanbeden en gediend, maar daarmee is het werkelijke licht der wereld gedooft. Het licht van de boze zal de mens niet blijvend kunnen verlichten, maar de mens terugvoeren naar de duisternis. Hier wordt van Babel gezegd dat er zelfs geen lamplicht meer zal zijn. De menselijke cultuur zal donkerte zijn.

Ook lezen we van bruidegom en bruid, hun stem zal niet meer gehoord worden. Het huwelijk hoort altijd nog tot de grootste feesten van mensen. Familieleden en vrienden worden uitgenodigd om dit belangrijke moment mee te vieren. Er zal in Babel echter geen feest meer zijn, het zal dus een uitgestorven plek worden. Als reden wordt aangedragen dat de kooplieden de machthebbers waren. Die kooplieden hadden handel gedreven in alle denkbare artikelen, we lazen zelfs dat ze rijk geworden waren vanwege de handel in de zielen van mensen (Openbaring 18:13). Naast handel lezen we van toverij. Het Griekse woord doet ons denken aan de medische wetenschap, farmacie.

We leven in een wereld waarin artsen nagenoeg als goden worden gezien. In de academische, maar ook andere ziekenhuizen worden welhaast wonderen verricht. We kunnen op de TV regelmatig programma's zien die ons de meest ingenieuze operaties en ingrepen tonen. We denken bijna dat we zelfs de dood kunnen bestrijden. De betoverde mens zal alles kwijtraken. Openbaring 18 heeft ons dat zeer indringend geleerd. Er is nu nog een weg tot behoud. Jezus Christus alleen brengt ons tot de Vader.