

24 november

"En de stad heeft de zon en de maan niet van node, dat die haar beschijnen, want de heerlijkheid Gods verlicht haar en haar lamp is het Lam"

Openbaring 21:23

Wanneer we de scheppingsgeschiedenis lezen ontdekken we hoe machtig de Here God aan de hemel en de aarde vorm geeft. We zien hoe vanuit het niets in een week tijd een schitterend geheel geschapen wordt. God sprak en het was er. Wat een God! Alles blijkt een ideale omgeving te worden voor de mens, die als kroon op Gods schepping op aarde leven mag. De hof is een speciaal voor de mens door God zelf aangelegde tuin.

Opvallend is dat als eerste daad van God de roep om licht beschreven wordt. Het eerst dat God doet is het licht erbij roepen (Genesis 1:3). Het is pas op de vierde dag dat de lichtdragers, zon, maan en sterren geformeerd worden. Er waren dus al drie dagen voorbij, voordat de zon ging schijnen en er waren al drie nachten gepasseerd zonder dat de glans van de maan of de sterren het firmament opklaarden. Dat lijkt bijzonder in onze ogen. De zon en de maan zijn zo verweven met onze voorstelling van licht dat we ons niet kunnen voorstellen dat er licht is zonder zon, maan en sterren.

Toch zegt de Here Jezus heel duidelijk: "Ik ben het licht der wereld" (Johannes 8:12 en 9:5). Zou dit kunnen betekenen dat het licht dat geroepen wordt in Genesis 1:3 niets en niemand minder is dan onze Here Jezus, maar dan uiteraard in zijn verschijning als de engel des Heren? Zou het kunnen zijn, dat dit licht Adam en Eva bekleedde, voordat de zonde kwam en zij naakt bleken. Zou het kunnen zijn dat wij nu opnieuw met Christus bekleed mogen worden, waardoor onze naaktheid weer verdwijnt? De toekomst zal ons helderheid geven.

In het nieuwe Jeruzalem is geen zon en zien we geen maan. Dat is niet nodig ook, zo schrijft Johannes. Het licht komt van God zelf, Zijn heerlijkheid verlicht de stad en Zijn lamp is het Lam. Ja, Christus het licht der wereld. De brenger en hersteller van het goddelijk licht en de goddelijke heerlijkheid in ons leven. Wordt ook uw leven door de Here Jezus verlicht?