

23 juli

“En de grote stad viel in drie stukken uiteen”.

Openbaring 16:19

De aardbevingen hebben enorme invloed op de geografische omstandigheden van de aarde. De veranderingen aan het aardoppervlak zullen enorm zijn. Er worden hier een paar aanwijzingen van de grote veranderingen gegeven. Opvallend is dat de aardbevingen die als straf over de wereld komen ook voorzien in een nieuwe situatie die straks in het beloofde vreedrijk tot heil en zegen van mensen zullen zijn. De aardbevingen ‘knedend’ de aarde tot een nieuwe vorm die tot heil van mensen zal zijn.

De grote stad viel in drie stukken. Het is niet zo moeilijk om hier Jeruzalem in te herkennen. In Openbaring 11:8 is de uitdrukking ‘grote stad’ al gebruikt. Deze uitdrukking wees door naar de vermelding van de kruisiging op Golgotha, daarmee is overduidelijk Jeruzalem aangewezen. De door Johannes geziene aardbevingen zullen de stad in drieën delen. Hier moeten we zeker de profetieën uit Zacharia bij lezen. In Zacharia 14:4 lezen we dat de Olijfberg middendoor zal splijten, zo zal er een vluchtweg ontstaan voor Gods volk. We lezen dan in Zacharia dat ‘levende wateren’ uit Jeruzalem zullen stromen. Straks zal ook de woestijn bloeien als een roos, de voorwaarden daartoe worden gecreëerd. Het gehele land zal een enorme vlakte worden, zo lezen we in Zacharia 14:10. We moeten dus vaststellen dat de aardbevingen niet alleen oordeel zijn, maar ook hervorming brengen aan het aardoppervlak in het bijzonder voor Jeruzalem. Die stad zal straks de eerste onder de steden worden.

Jeruzalem zal de stad van de grote koning worden en de Zoon van David zal daar Zijn heerschappij oprichten. Dat zal een rijk zijn dat duizend jaar zal bestaan, zo leren we verderop in het boek Openbaring. Het kennen van de profetie maakt dat we vandaag de gebeurtenissen op aarde herkennen. De wereld wordt langzaam maar zeker geleid naar de vervulling van alles wat in Gods woord is voorzegd. De toenemende nood en onzekerheid op aarde hoeft ons niet te verontrusten, juist het tegendeel mag waar zijn. Alles is daarvan een bewijs dat Gods woord betrouwbaar is, dus ook in de hoop die beschreven wordt. Die hoop is er voor allen die hun vertrouwen stellen op de Here Jezus Christus.