

23 augustus

“En een sterke engel nam een steen op als een grote molensteen en wierp hem in de zee, zeggende: Zo zal Babylon met geweld geworpen worden, de grote stad, en zij zal nooit meer gevonden worden.”.

Openbaring 18:21

Natuurlijk is het boek Openbaring een boek vol beelden en symbolen. We zagen er al veel voorbij komen. Uiteindelijk viel het ook wel weer mee om de beeldspraak te begrijpen. De directe tekst gaf de verklaring of de symboliek was op zichzelf genomen helder genoeg. Hier zien we een engel die een grote molensteen neemt en die in de zee werpt.

Dit is een symbolische handeling. De discussie of er echt een engel was die een steen in de zee gooide is onzinnig. In de eerste plaats, waarom zou deze beschreven handeling niet werkelijk hebben plaatsgevonden? Aan de andere kant, als het enkel woorden zijn, ook dan is de boodschap helder. Het veiligst is gewoon altijd te geloven wat er staat. De beschrijving is duidelijk het zal met Babylon helemaal over zijn. In directe zin betreft dat de stad, die in de nabije tijd wellicht weer herbouwd zal worden. Het oude Babylon is weliswaar haar pracht kwijt geraakt en is tot een onbeduidende plaats geworden, maar het is altijd, tot op vandaag, blijven bestaan.

Het Babylon van de eindtijd, dat mogelijk een herstel is van die oude stad, zal uiteindelijk totaal vernietigd worden en verdwijnen. Maar niet alleen de stad, we stelden haar ook voor als symbool van menselijke hoogmoed, ongebreidelde arrogantie. Een plaats van opstand tegen de Here God en valse religie en onbegrensd materialisme.

Al het streven, dat in Genesis 11 werd beschreven en steeds het handelen van de gevallen mens bepaalde, zal totaal vernietigd worden en daarmee opgeheven zijn. De eenvoudige symbolische daad van de sterke engel staat voor die werkelijkheid. In de verzen tot het einde van dit hoofdstuk lezen we nader omschreven dat het stil en donker wordt. Dat tekent het einde van de culturele hoogstandjes van de gevallen mens. Het einde van een beschaving zonder de Here God. Het blijkt dus ook helemaal geen beschaving te zijn. Zonder de Here God wordt alles donker en stil.